

Het Pele rapport door Kaypacha.

Astrologie voor de ziel, 30 december 2020

Hallo, dit is Kaypacha met het wekelijkse Pele rapport. Deze is voor 30 december. Het laatste Pele rapport van 2020. Een jaar dat we allemaal zullen herinneren. En als je de Pele rapporten hebt bekeken dan ken je deze weg. En ik heb gezegd dat ik naar de top van die berg wilde gaan. En dat is precies waar ik naartoe ga voor het rapport vandaag. Maar ik ben hier beneden aan de voet van de heuvel. En, weet je, het is een goede dag. Het is een goede dag. We hebben net die volle Maan gehad. En ze liet heel veel stoom los in het teken Kreeft. En tegen morgen gaat ze Leeuw binnen. En van Leeuw zal ze in eerste instantie in oppositie staan met Saturnus. En dan Jupiter. Die nog steeds mooi conjunct staan. In vroege Waterman. En dan gaat ze vooruit gaan. En tegen zaterdag zal ze in Maagd binnengaan. Waar ze in een oppositie met Neptunus zal komen. En een leuke driehoek naar de Zon, Mercurius en Pluto tegen maandag. Want Mercurius komt in een conjunctie met Pluto op maandag. Het is eigenlijk heel de week. Want hij beweegt mee. En dus hebben we een Mercurius-Pluto conjunctie. Daar zal ik over praten. Het andere ding waar ik vandaag over wil praten is Neptunus in vierkant naar de Maanknopen. Nou dit is echt, als je het een 3 graden orb zou geven, het kwam midden oktober binnen. Heel november. Heel december. Het is eigenlijk exact op 26 januari. En dan gaan ze beide verder. De Knopen gaan retrograde. Neptunus gaat direct. En echt, tegen het einde van februari neemt het echt af in kracht. Maar het is een heel krachtig aspect. Ik zal er vandaag over praten. Neptunus vierkant de Knopen. En Venus ook. Ze staat conjunct naar de Zuidknoop daarboven in Boogschutter. En vandaag staat zij vierkant Neptunus. Dus, dit zijn enkele van de aspecten die ik naar voren wil brengen. En dan natuurlijk de Maan. Ze gaat verder Weegschaal in. En we gaan een derde kwartier vierkant Maan hebben. Die daar naar boven komt volgende week. Dus laat me naar de top van de heuvel klimmen hier. En kijken naar de camera.

Oké iedereen! Dit is Kaypacha vanop de top van de top van de berg. Het lied voor vandaag. Ik zong het heel de weg onderweg naar de top. Het is een van mijn oude favorieten. Ik speelde het zelf op de gitaar. Cat Stevens 'Miles From Nowhere'. Ik weet niet of je het kent. Ik plaats de link in de notities hieronder. Oké? Mijlen van nergens. Geen ziel te bekennen. Maar het is allemaal goed. Ik heb mijn vrijheid. Ik kan mijn eigen regels maken. Degene die ik kies. Heer, mijn lichaam is een goede vriend geweest, maar ik zal het niet nodig hebben als ik het einde bereik. Mijlen van nergens. Ik denk dat ik mijn tijd neem. Oh ja. Oké. Steenbok. De Zon is in Steenbok gegaan. Mercurius in Steenbok. Mercurius is de heerser van de Noordknoop in Tweelingen. Wat het pad is van de evolutie. Gedurende anderhalf jaar beweegt de Noordknoop door Tweelingen. En het zal daar nog een jaar zijn. In januari '22 beweegt hij naar Stier. Dus hou je Mercurius in de gaten in je geboortekaart. En kijk naar de transitie van Mercurius. En dat zou zijn... het is zoals de weg vooruit. Dus de weg vooruit nu is Steenbok. En de Zon...! Het centrum van het zonnestelsel. Het brengt orde. In het bijzonder in het teken van Steenbok. Het is de zwaartekracht die alle planeten in hun banen houden. De almachtige centrale Zon. En wat is Steenbok? Geaard. Het is de berggeit. Het is het symbool van de oudere, van vadertijd, Chronos. Het is praktisch. Driedimensionaal doelgericht. Stap 1. Stap 2. Stap 3. Dit is hoe we het doen. Sociaal. Cultureel. Politiek. Religieus. Conditionering. Als je psychologie wilt beoefenen dan ga je naar school. En je haalt een diploma in psychologie. Want samenleving en de gang van zaken. Jouw cultuur zegt: je hebt dit doctoraat nodig waar je naam op staat. Om een dokter te kunnen zijn in dit, dat of het andere ding. Het is orde. Het is structuur. Het begint in de kindertijd. Met iemand die zegt: loop niet naakt op straat voor snel rijdende auto's. We hebben allemaal een Saturnus gehad. Het kan moeder geweest zijn. Het kan vader geweest zijn. Het kan Moeder Theresa geweest zijn. Maar we leven in een wereld van externe autoriteit. En als we

volwassen worden door tijd, Chronos. Saturnus is volwassenheid. Maken we meer eigen grenzen. We nemen meer verantwoordelijkheid. Als we volwassen worden, worden we de auteurs van ons eigen leven. We worden onze eigen autoriteit. En dit is een tijd, jazeker dit is een tijd waar we orde in ons leven kunnen brengen. Dat is waar de mantra overgaat deze week. Deze hele maand januari tot Waterman. En zelfs tot in Waterman. Voordat ze Uranus ontdekt hadden heerste Saturnus over Waterman. Dus er is ook een Saturniaanse ondertoon. Zelfs op het teken Waterman. Waterman is de toekomst. Saturnus komt in Waterman als; ik wil de toekomst structureren. Dat is de winst. De visionair. De meesterplanner. Het is tijd voor iedereen en elk van ons om een meesterplanner te worden. En Saturnus heerst ook over reflectie. Het heeft ook een beetje te maken met het verleden. Dit jaar 2020 in het bijzonder komt Saturnus in Pluto. Saturnus beweegt door Steenbok. Zijn eigen teken. Het is een jaar geweest van reflectie. Terugkijken naar het verleden. En of je nu geloofd in karma of niet. Misschien heeft dat woord een lading voor jou. Laten we het gewoon gevolgen noemen. Gevolgen. Ik eet niet. Ik krijg honger. Ik drink niet. Ik krijg dorst. Ik eet teveel. Ik word zwaarlijvig. Ik drink teveel. Ik word wat dan ook. Alcoholic. Hangt er van af wat je drinkt. Maar het is een tijd van gevolgen. En Jupiter-Pluto-Saturnus komen langs en zeggen: collectieve gevolgen. En dat is wat ik vandaag wil aanwijzen. We hebben te maken gehad... dit is een jaar van gevolgen geweest. En wat de gevolgen zijn is dat wij Moeder Natuur verknoeien. Virussen zijn giffen losgelaten door dieren die stress hebben. Wanneer hun leefgebieden overbevolkt zijn. Overweldigd. Weggenomen. Plat gebrand. We hebben een planeet vol met gestresseerde dieren. Ik bekeek een video. Een man ging een rivier af in Afrika. En hij zei: "Weet je wat? Er zijn honderden virussen. Dodelijke virussen. Die klaar staan op los gelaten te worden". Covid is er 1. Het zal gevolgd en gevolgd en gevolgd worden door een andere en een andere en een andere. Voor zo lang als wij blijven doorgaan met die rivier te volgen. En dorpen bouwen. En de planeet overbevolken. En alle natuurlijke leefgebieden verwoesten. En al de dieren raken gestrest. En ze laten giftige virussen los. Ik bekeek een andere video. Want ik doe nu veel onderzoek. Iedereen klaagt dat ik mijn dingen niet ken. Ik word een... ik heb de Maan in Tweelingen. Ik heb eigenlijk plezier in studeren. Maar ik bekeek die andere video. De andere video is heel belangrijk. En ik zal een link plaatsen, als ik hem terug vind, in de notities. Maar wat deze man zegt? Raad eens mensen! Het virus kijkt naar wie er sterft. Het is zwaarlijvigheid. Het zijn slechte diëten. Het is zelfs geen zwaarlijvigheid. Je hoeft zelfs niet zwaarlijvig te zijn. Driekwart van de bevolking van Amerika is zwaarlijvig. Maar sommige andere falen, immuun falen. Hartziekte. Het is gewoon...raad eens! Het is een ongezonde bevolking. En het virus brengt het aan het licht bij ons onbewust bewustzijn. Dat onze diëten slecht zijn. En onze manier van rondhangen is gewoon zoals... kijk naar onze gewoontes. En kijk naar onze levensstijlen. Zitbank patatten. Voor het scherm zitten. Wat dan ook. Dus deze man zegt dat het niet het virus is dat ons dood. Eigenlijk wijst het virus ons erop hoe wij onszelf doden. Evenals de planeet. Dus is het zoals; weet je wat? Dit is Mercurius conjunct Pluto. Ik zeg dit allemaal nu omdat Mercurius conjunct Pluto in Steenbok is; pak je problemen aan. Kijkend naar wat er echt aan de hand is. Kijk onder de oppervlakte. Stop met kijken naar... en hier is het andere probleem dat ik zie dat er aan de hand is. Neptunus vierkant de Knopen. En dat is het andere deel. Haal je hoofd uit de wolken. Neptunus vierkant de Knopen is gevaarlijk. Het zijn leugens, bedrog. Illusies. Waanbeelden. Samenzweringtheorieën. Uit de maar.

We zitten nu in de problemen. We bevinden ons in een hele super krachtige tijd. Deze Knopen gaan elke 18.6 jaar rond. Ga terug naar rond 2001. Een hoop meer samenzweringtheorieën. Je weet wel, Bin Laden en de terroristen. Je hoeft niet bang te zijn van Rusland. Laten we ze bang maken voor terroristen. En als ze niet bang zijn voor terroristen laten we ze dan bang maken voor buitenaardse wezens. Want mensen in angst zijn gemakkelijk te onderdrukken. Laten we dit of dat theorie bedenken. Deze Cabal. En

dat... Ach stop er toch mee. Stop ermee man. Dit is ik wil geen verantwoordelijkheid nemen. Ik wil beschuldigen. Ik wil wijzen naar blauw of rood. Of naar een miljardair. Of big pharma. Of de bankiers. Of dit, dat, de wereldorganisatie... Zij hebben het gedaan. Zij hebben het gedaan. Zij hebben het gedaan. Slachtoffer. Slachtoffer. Slachtoffer. Slachtoffer. Onzin! Ja dit is de onderkant van Neptunus in Vissen. Slachtoffer. Slachtoffer bewustzijn. Dit is waar we echt collectief mee te maken hebben. Stap uit de slachtofferrol. En als we dan kijken naar evolutionaire astrologie, wat hebben we dan? Het pad van evolutie is het Pluto-polariteitspunt. Dus Pluto is een soort van crisis. Het brengt problemen en issues naar boven. Maakt dat je wilt roepen. Om je schoppen in de richting in evenwicht brengen met zijn polariteit. Wat Kreeft is. Wat lockdown is. Quarantaine. Blijf thuis. Voel je gevoelens. Ga in je kindertijd. Kijk naar al de beslissingen die je hebt gemaakt. Die je geleid hebben naar waar je vandaag staat. Op dit punt. Met deze partner. Met deze familie. Met deze job. In dit land. Ga naar binnen. Reflecteer. Dit is een jaar geweest van reflectie. En nu dat Jupiter en Saturnus naar Waterman gaan is het tijd om vooruit te plannen. Dus het is zoals weet je wat? Nu staan we waar we staan. Alles wat we gezegd hebben, gedacht hebben. Gehandeld hebben. Wat ons hier nu vandaag ook heeft gebracht. Kijk naar waar je staat. En is dat niet waar je wil zijn? En kijk uit over die berg. Naar waar je wilt gaan. En stap misschien uit het schuldspel. En word creatief. Word geïnspireerd. Bouw die hoop op. Bouw die kracht op. Bouw je innerlijke op. Innerlijke kracht. Verhoog die Kundalini. Er is een uitweg. Mijn gevoel is... ik deed het Mankind project. En het verandert de wereld met 1 man tegelijkertijd. Dat was hun motto. Voor mij, wauw als ik mezelf kan veranderen. Als ik mijn reis voor elkaar krijg. Dat was het andere dingen dat ik wilde aanwijzen. Deze goede mannen en slechte mannen. Deze mannen zijn slechte mannen. En deze mannen zijn goede mannen. Dit zijn White Hats. En dat Black Hats. Het is allemaal hun schuld. Daar zijn de goede mannen. Laten we een kant kiezen en... Laten we het onder ogen zien. Macht bederft. Dat is het. Het interesseert me niet of het intellectuele macht is. Financiële macht. Seksuele macht. Invloed. Eender wat voor soort macht. Macht heeft de intensiteit om te corrumperen. Dus wanneer iemand een hoop geld heeft. Wanneer iemand een hoop werknemers heeft. Wanneer iemand een staatsdepartement te controleren of te beheren heeft. Of wanneer iemand een miljoen dollar heeft. Iemand die macht heeft. En dat kan jij zijn! En ik! Het is een potentieel om te misbruiken en verkeerd te gebruiken is steeds groter en groter. Er is meer druk. Meer druk. Meer verwachtingen. Meer verantwoordelijkheid. Meer plichten. Meer ogen op jou. Meer... En het is gewoon...! En dan zoek je ontsnappingen. Of je zoekt dit, dat en het andere ding. En je misbruikt dat. Of je misbruikt dat...! Het is in elke organisatie. Dat is wat ik zeg. Maakt me niet uit of het nu Big Pharma is. De WHO. De overheid. De kerk. Ik ga naar spirituele ashrams. Je hebt ego's. En je hebt geldzaken aan de hand. Om 3 uur 's nachts. Je kunt enkele van de grootste ego's tegenkomen in spirituele organisaties. Er zijn overal machtsstrijden aan de gang. En al wat ik kan zeggen is dat er geen goede mannen en slechte mannen zijn. En je gaat het moeras niet leegmaken. En alles zal goed komen. Licht als rozen. Sorry! Het gebeurt niet man. Het gaat jaren en jaren en jaren duren. En de groei van bewustzijn, uitbreiding en begrijpen van de gevolgen. Van afbranden van de bossen. De gevolgen van 12 baby's te hebben. De gevolgen van... bla bla bla. We zitten op een leercurve dat is... Iedereen heeft de hoop op; oh het Watermantijdperk. Er zal deze exponentieel vrijheid en ontwaken zijn. Luchtkastelen. 'Eye in the sky'. Dat is een geweldige van Alan Parsons. Dat zou een andere kunnen zijn voor vandaag. Het oog in de hemel kijkt naar je. Hoe dan ook. Ja, dus dit is een tijd... Het is Nieuwjaar. Jouw voornemens uitzetten. Aankomend bij, echt het is zoals... Het is deprimerend geweest. We hebben gaten in onze luchtballonnen. We zijn allemaal onderdrukt geweest. We zijn allemaal neergehaald. Wij zijn hier allemaal op planeet Aarde. Dit is het. Veel van onze dromen zijn neergeschoten. Dus we willen misschien de schuld geven. We willen misschien ontsnappen. We willen misschien

rebelleren. Vechten tegen een slechte man daarbuiten wiens schuld het is. Of wat dan ook. Het is gewoon van: oké. Wat dan ook.

Het is tijd om echt te worden en een plan te maken.

Om vooruit te gaan vanaf hier en nu.

Ik zal geaard, aanwezig en helder blijven.

Niet verdwalen met mijn hoofd in de wolken.

Ik zat met mijn hoofd in de wolken voor heel veel jaren. En dus... dit was eigenlijk het slechtste jaar ooit. Mijn hoofd is uit de wolken gesleurd. Dus al wat ik kan zeggen is dat ik wel ongeveer weet waarover ik praat. Ja het is tijd dat we allemaal wat meer naar onze eigen dingen kijken. Het zijn onze eigen dingen. En Neptunus is vermijden, ontkennen. Ontsnappen. Ontsnappen aan naar onze dingen kijken. Onze eigen intieme relaties. Onze eigen families. Ons eigen emotionele verbindingen. Hebben we het gevoel ergens bij te horen? Horen we bij waar we zijn? Het Pluto-polariteitspunt. De Noordknoop van Pluto, Saturnus en Jupiter in Kreeft. Het Pluto-polariteitspunt in Kreeft. Dus er is veel toekomst dat gaat over het gevoel in mijn emotionele verbinding. Mijn emotionele zekerheid. En in de staat zijn van... ik ging de spiegel van intimiteit voorlezen. Het is een... Ik krijg het in mijn dagelijkse e-mail vanuit het Centrum van Gezonde Seks in Los Angeles. Zij is geweldig. Alexandra. Tijdelijkheid was de boodschap voor vandaag in de spiegel van intimiteit. Je kunt dat Googelen als je wilt. Maar deze tijdelijkheid is dat verandering het enige constante is. Iedereen! Het idee van zekerheid is in vrede zijn met verandering. We gaan 2021 in. Het wordt een tumultueus jaar van sociale onrust. Wees voorbereid op extremisten. Voor veel angsten. Angst. Wat gewelddadigheid wordt erin gegooid. Het gaat ruig worden. Het zal donkerder worden voor de dageraad. En het ding hier dat je moet doen is gewoon inwaarts zijn. Innerlijke vrede. Creëren met onze gedachten. En onze eigen ideeën en potentieel. Om een toekomst voor te stellen van licht, liefde, voorspoed, verbinding. Voor onszelf en voor degene dichtbij ons. En voor degene die heinde en verre zijn. Natuurlijk, ik bedoel... ik zeg niet dat jij je moet verstoppen. Ik bedoel, maar...! Zoveel als we innerlijk vrede hebben met onszelf kunnen we veel verspreiden we. Het is veel gemakkelijker om iets te verspreiden wat je hebt. Hoe dan ook, het wordt donker. Ik kan zelfs niet zien. Er zijn enkele wolken die overkomen. Ik klop het af. Wat is het?

Het is tijd om echt te worden en een plan te maken.

Om vooruit te gaan vanaf hier en nu.

Ik zal geaard, aanwezig en helder blijven.

Niet verdwalen met mijn hoofd in de wolken.

Namasté. Aloha. Zoveel liefde.