

Het Pele-rapport door Kaypacha.

Astrologie voor de ziel, 6 januari 2021.

Ho, ho, ho! Hoe vaak zie je 3 bananenbaby's in 1 beeld? En nummer 4 is daar. Ik zeg je, het duurt zo lang voordat ze rijp zijn. Het duurt 4 maanden of zoets om deze bananen op gang te krijgen. En ze zullen allemaal op dezelfde tijd rijp zijn. We gaan een bananenparty hebben! Kom naar Costa Rica! Het is Kaypacha met het wekelijkse Pele-rapport. En vandaag is het woensdag 6 januari. Dit is het eerste Pele-rapport voor 2021. Oh mijn God. Dus het derde kwartier vierkant Maan. Maan in Weegschaal is juist een paar uur geleden geëindigd. En ze gaat verder. En ze gaat in Schorpioen. Morgen. Dit is het derde kwartier. Ze eindigt, rond af, neemt af. Wordt kleiner en kleiner en kleiner. Gaat helemaal terug naar nul. Tegen komende dinsdag. We gaan een nieuwe Maan krijgen. Dus, maak je daar klaar voor. We zijn aan het verminderen. In deze bijzondere tijd. Dat is wat het ongeveer aangeeft. En daarnaast, gaat Mars Stier binnen. Oostelijke tijd. Ik denk aan Oosterse tijd want zij hebben de demonstraties. En alles wat er in Washington D.C. gebeurt. Oostelijke standaardtijd. 17.30 uur vanavond gaat Mars Stier binnen. En hij gaat vrijwel in conjunctie met Uranus. Ik bedoel dat het niet echt exact is voor volgende week. Maar Mars komt langs in Stier conjunct Uranus vierkant Jupiter en Saturnus. Vrijwel heel deze week. Ik zal daarover praten. Momenteel staat hij op de kritieke 29 graden van Ram. Het wordt een kritieke graad genoemd. Jazeker. En wat anders is er nog aan de hand? Dus ja, morgen is redelijk groots. Die Mars-Uranus. De Maan gaat naar Schorpioen. En we hebben een T-vierkant. Maan in oppositie met Mars-Uranus vierkant met Jupiter-Saturnus. Dat noemen ze een T-vierkant. Op vrijdag, gaat Mercurius Waterman in. En Venus gaat Steenbok in op dezelfde dag. Dus er is een verschuiving vrijdag. En misschien spreek ik daar een beetje over. En zodra Mercurius erin gaat, naar Waterman om Saturnus te vergezellen, staat het vierkant met Mars. Juist, we hebben die hele zaak aan de gang. Mercurius is exact conjunct Saturnus op zaterdag. Samen met, en daar is het leuke gedeelte, Venus is in Steenbok gegaan. Aarde. Om driehoek te syaan met Mars. In aardse Stier. We krijgen een beetje van een aangenaam romantisch weekend daar. De Maan is Boogschutter ingegaan. En hebben dan een fijn Venus driehoek met Mars. Eindelijk rolt volgende week rond. En Mercurius vierkant Uranus komende dinsdag. En Venus vierkant Cheiron komende dinsdag. En tegen dan wat? Dan komt er een Pele-rapport. Laat me kijken naar het scherm en erover praten.

Oké iedereen. Ik ben vandaag weer een beetje laat. Een beetje afstandelijk. Een beetje ongemotiveerd. Maar ik kan naar de camera kijken en een tijdje praten. Denk ik. Er is zo veel aan de hand daarbuiten. Als ik wakker word kijk ik naar wat er zo een beetje aan de hand is daarbuiten. En het is, weet je het haalt me een beetje uit mijn persoonlijke privé innerlijke reis. Mijn persoonlijke evolutie. En mijn persoonlijk leven. En mijn persoonlijke relatie. Want er is 'daarbuiten' zo veel aan de hand. Laten we eens kijken naar daarbuiten. Daarbuiten is Steenbok, Waterman en Vissen. Ja? Nationale-internationale kosmisch. De laatste 3 tekens van de Zodiac. Waar Venus zal vergezellen... gaat in Steenbok. Dus we gaan de Zon hebben... en dan voor de nieuwe Maan. Oké de nieuwe Maan die eraan komt gaat super zot geïntensiveerd zijn volgende week. De Maan zal conjunct staan met de Zon en Pluto. We zitten in een soort... Dit is, ik voel het als de laatste duw. Als het een geboorte is, weet je wel, we zijn aan het persen en de dokter of de vroedvrouw zegt: "Kom op, geef die ene laatste grote duw"! We zitten in die ene grote laatste duw! De Maan gaat naar Schorpioen. Schorpioen is geboorte en dood. Het einde van het oude. Maar hoe dan ook, zoals ik zei, dus we gaan tegen volgende week, tegen de tijd dat de Maan in Steenbok gaat. We gaan de Zon, de Maan, Mercurius, Venus, Pluto, Jupiter, Saturnus en Neptunus allemaal hebben in de laatste 3, het wordt het kwadrant genoemd. Oké, het laatste kwadrant van de Zodiac. Kijk naar de kaart die aan het begin staat van dit rapport. En je zal zien dat de Maan momenteel

door Weegschaal beweegt naar Schorpioen die eraan komt. Gewoon onder de horizon, daar onder, Ram door Weegschaal. Dit zijn de persoonlijke innerlijke subjectieve tekens. Kreeft en Leeuw als zijnde het meest. Ram, Stier, Tweelingen zijn meer van het onbewuste. Of 'het'. Maar 'id' is heel persoonlijk. En wat hebben we? Cheiron in Ram. Mars gaat Ram-Stier. En Uranus in Stier. Deze 3... En het is heel uitdagend. Ik sprak over deze Cheiron in Ram. Ik zou een hele video kunnen maken. Misschien moet ik dat maar doen. Een hele workshop over Cheiron. De helden, de heldinnen reis in onze wond. In onze pijn. Bijna 8 jaar in het teken van de Ram. Collectief. We hebben allemaal te maken met deze wond. En deze wond is 1 van; dat ik niet alles krijg wat ik wil. The Rolling Stones. You can't always get what you want. En dit is moeilijk. Dit is moeilijk. Ram is verlangen. Het is willen. Het is gaan, opladen. Weet je, als ik naar buiten wil gaan, ga ik naar buiten. Als ik geen masker wil dragen, draag ik geen masker. Als ik thuis wil blijven, blijf ik...! Ik doe wat ik wil! Het is de impuls, het instinct om gewoon te zijn en doen! Stier is zijn. Ram is doen. Dus Mars heeft 6 maanden in Ram gestaan. Willen gaan, opladen. Onze verlangens voelen en... wanneer we in lockdown zijn en wanneer wij worden onderdrukt. Wanneer wij verlangens hebben en we kunnen deze verlangens niet vervullen, is woede het resultaat. Woede is... onderdrukte instincten. Onderdrukte verlangens. Geblokkeerd. Dus we hadden die hele Pluto-Saturnus-Jupiter in Steenbok die blokkeerde. Onze wil, vol, ga, geladen, pioniers, start, begin. En deze Cheiron is deze wond. En we hebben manieren om om te gaan met deze wond. En de manieren om om te gaan met die wond is overcompenseren. Om terug te vechten. Rebelleer en gewoon zoals...! Je weet wel, neerhalen van iedereen die ons wil onderdrukken of stoppen. Start oorlogen. Mars in Ram start oorlogen. Ik bedoel dat we dankbaar moeten zijn dat we in de laatste 6 maanden niet in een groot conflict zijn gekomen. Maar nog steeds, Mars gaat nu in conjunctie komen met Uranus. De planeet van rebellie. En Saturnus staat vierkant met Uranus. Dat is het gezag dat probeert de nieuwe rebellie te onderdrukken of te blokkeren. Uranus is de toekomst. Dus zelfs 2021 is vol spanning tussen het verleden en de toekomst. Tussen het gezag en het nieuwe... wat dan ook. Het nieuwe paradigma. Maar ondertussen, al wat ik kan zeggen is; het kan me niet schelen dat het de regering is. Het kan me niet schelen of het het virus is. Het kan me niet schelen of het branden zijn of orkanen. Of overstromingen. Of 5G of... Het kan me niet schelen dat het je partner is. Je geliefde. We hebben nu allemaal te maken met 'krachten buiten onze controle'. Dit is het onderliggende. Steenbok-Waterman-Vissen zijn kosmische, universele, op zijn minst wereldwijde samenwerkingen. Of regeringen of religieën. Of het weer. Of olieprijsen. Of... ik bedoel, wij, het is verbazingwekkend. Dat is waar de mantra van vandaag over gaat. Er is zo veel! an het leven dat wij niet kunnen controleren! Het is vernederend. Het is nederig. Het is ergerlijk. Het is irritant. Het is frustrerend. Het is... Ik bedoel, de lijst blijft maar doorgaan en doorgaan en doorgaan. Echter, zoals ik zeg in de mantra vandaag, dit kan ons aansporen. Om meer te begrijpen. Om meer te groeien. Om meer te evolueren. Om door de sluier heen te dringen. Als ik het niet onder controle heb, wie of wat heeft het dan wel echt onder controle? Freud zou zeggen dat het mijn onderbewustzijn is. Jung zou verder kunnen gaan dat het het collectieve onbewustzijn zou zijn. Religie kan doorgaan. Het is Jahweh, Jehova, Allah. De 1000 namen van God. Er is een intelligentie. Als we terug kijken, Einstein is 2020. 20 Jaar geleden, 30 jaar geleden ging ik hier door. En ik ontmoette die persoon. En ik verhuisde naar hier. En ik veranderde dat en... dat alles bracht me naar waar ik vandaag ben. En er is een stroming geweest. Een lotsbestemming die aan de gang is. Het brengt echt ons bewuste ego op 1 lijn met onze spirituele onbewuste impuls om te evolueren. Dat is de waarom ik astrologie doe. Dat is waarom ik lezingen doe. Dat is wat me in astrologie bracht. Wanneer we ons bewustzijn op 1 lijn brengen met ons onbewuste. Het maakt de weg vrij. Het effent de weg. Het verwijdert deze soort van frustratie. Dat het leven gaat te snel. Of te traag. Of ik krijg deze verlangens niet vervuld. Of ik ga niet vooruit. Het is zoals het uitbreiden van onze radar. Het is een goede tijd. Maan beweegt door Schorpioen. Schorpioen is het grote

mysterie van leven en dood. Wat achter de deur is. Wat er achter de sluier ligt. Wat achter het gordijn is. Waarom ik? Waarom nu? Waarom dit? Dus, we hebben hier enkele dagen dat Maan door Schorpioen gaat. Schorpioen is ook verlies. Loslaten. En we zijn in deze sluitende, laatste fase van de Maan. Laat los. Laat los. Laat los. Dit is zo'n tijd. Van het aansluiten aan een grotere stroom van de rivier. Proberen niet te vechten en stroomopwaarts te gaan.

Het lied voor vandaag is 'The times they are achanging' door Bob Dylan. Eén van mijn oude favorieten. Ik weet het, ik ben met mezelf aan het dateren. Maar het is dat de tijden veranderen. En als we gewoon zouden volhouden, vasthouden. En echt deze tijd gebruiken. Liever dan verstrikt geraken in de werveling en de wereldwind. Kom in het oog van de orkaan. Waar het stil is. En vind het diepere doel. Vind de diepere betekenis. En veel van dit nu, Maan in... deze driekwart vierkant in Weegschaal. Partnerschap en relatie. Maan gaat in Schorpioen. Seks, intimiteit. Emotioneel, intellectueel. Eenheid. Bronnen. Financiën. Geld. Dit gaat ook over... het gaat niet alleen over het grotere collectief. Breng het thuis. Breng het binnen in je eigen persoonlijk leven van relaties. Dit is nu ook een tijd waarin we echt therapieën zouden moeten doen. Of doe aan begeleiding. Werk met onze partners. Onze intieme anderen. Om onze schaduwen te zien. Om te zien hoe we onbewust onszelf saboteren. En misschien moeten we loslaten van deze bijzondere oude trauma uit onze kindertijd. Dat beheerst echt onze negatieve houding. Onze negatieve kijk. Of ons oordeel over onszelf en andere mensen. En helemaal opgewonden en ingehaald worden. Zelfs ziek worden. Als een resultaat van zo veel opgebouwde druk en spanning. Dus, er zijn een paar dingen die ik echt voel als deze Mars uit Ram komt in Stier na 6 maanden. Mars regeert woede. En je weet dat we in deze tijdsperiode zitten zoals ik zei voor jaren. Jupiter zal er een paar jaar over doen voordat het klaar is met Vissen. Saturnus zal er 5 jaar over doen voordat hij uit Vissen gaat. We zitten echt in deze afsluitfase. Zoals ik eerder zei. Tot 2025. Ik zei dat 2021 het jaar is van inwijding. Dracht in voorbereiding. Voor creatieve manifestaties. En deze dracht is een tijd van innerlijk werk. En innerlijke reflectie. En innerlijke evolutie. En innerlijke voorbereiding. En we zullen weer tevoorschijn komen. Maar we worden in lockdown gehouden. Het universum gebruikt het virus of de overheid. Of je partner. Of het niet hebben van geld. Of wat dan ook. Het zegt...! Ga naar binnen. Ga naar binnen. En binnen, ga omhoog. Ik wil kijken naar die nieuwe Maan. Oké, ik bedoel het is niet voor komende week. Maar, ik vind het heel spannend. Oké, het staat op 23 graden 13 minuten. Van Steenbok die ons Sabian symbool is. Het Sabian symbool zegt dat het op de 24^e graad is van Steenbok. Ben je klaar? Een vrouw die een klooster binnengaat. Een klooster is een plaats beschikbaar gemaakt door een gemeenschap die gelooft in de mogelijkheid om een wereld te bereiken die de bewustzijnsstaat overstijgt. Het wordt ter beschikking gesteld aan personen die op verschillende manieren gemotiveerd kunnen zijn. Voor sommigen is het een ontsnapping aan de ondraaglijke druk van familie en samenleving. Voor anderen vertegenwoordigt het de mogelijkheid om in vrede te streven. Een spiritueel ideaal waarnaar het hele wezen streeft en volledig toegewijd is. Eindelijk vrede. Ik wil gewoon mediteren. Het belangrijke punt is dat het ander aspect van de relatie tussen de samenleving uitdrukt zijn religie, cultuur en het individu. Dus hier accepteert de samenleving het feit dat er naast haar dagelijkse normale gedragspatronen en verplichtingen een andere manier van leven bestaat. Die in hogere zin ook sociale waarde heeft. In de oude hindoeïstische samenleving gedomineerd door een rigide kastensysteem. Het ideaal belichaamd in de Sanyasi. De rondlopende heilige man of yogi die mediteerde in een bos of in een grot. En die heel die cast volledig had opgegeven werd gezien als het hoogtepunt van het sociale proces. Dat is vandaag de dag misschien niet zo in de westerse samenleving. Het pad richting verlichting of richting volledige transcendentie. Of ontwaken. Of vrijheid. Verlaten. Maatschappij. Geld. Ambitie. Eigendommen achterlaten. Het wordt niet zozeer gezien als het hoogste hoogtepunt van de

menselijke evolutie. Wie geeft erom? Het is nog steeds. Ik sprak over de fases van evolutie om te incarneren in de menselijke gedaante. Heel vaak. Het is, denk ik, de hand-out staat op mijn website. Het is zoals...! We komen erin. En we worden erbij betrokken. En we verhogen ons bewustzijn. We individualiseren. We geven onze speciale gave terug. En dan gaan we...! Ik bedoel net zoals één van deze bloemen. Het zaad ontspruit, groeit. Het wordt groter, sterker. Het bloeit. Het geeft zijn geur af. Het geeft nieuwe zaden af. En sterft. Het laat alles los. Dit is Schorpioen. Maar die door Schorpioen beweegt. Oké, en sluit in die balsamische fase. Dat is de tijd waarin we nu zitten. Met zoveel van het leven dat niet meer onder controle is, moet ik verder gaan. Doorboor de sluier tussen de werelden en verzoen je met het goddelijke. Er is een goddelijke intelligentie. Het is subtiel. Magisch. Mystiek. Onzichtbaar. Het bevindt zich achter de sluier van Maya. Het is voorbij de 5 fysiek zintuigen. Het vereist dat we ons openen. En dat we in stilte zitten. En we echt luisteren met ons hele wezen. Naar wat de goddelijke intelligentie vraagt van ons. Niet onze buur. Niet de kerel in de straat. Niet de kerel in een ander land. Een deel ervan is bemoeien met je eigen zaken. Een deel ervan is dat er een sociale revolutie is die het ganse jaar zal voorkomen. En het is aan ieder en elk van ons om uit te zoeken wat ons unieke gave is. Wat onze speciale geur is. Dat wij geïncarneerd zijn om te offeren. En voor sommige zal dat fysiek zijn. Voor sommige zal het intellectueel zijn of financieel. Of artistiek. Of muzikaal. Of creatief. Of wetenschappelijk. Of astrologisch. Of begeleiden. Medisch. Of... wij zijn allemaal zo uniek. Er is geen één maat die iedereen past. Er is niet een 'het pad'. De enige weg. Kom op, dat is de Zuidknoop in Boogschutter. De Zuidknoop van Boogschutter is de schaduw van Boogschutter. Die in veroordeling zit en zegt; mijn weg is de weg. Je weet dat het onzin is. Dus, wat is een andere? Heb degene lief waarmee je bent. Je kunt Crosby Stills Nash and Young doen. Kom naar beneden. Ga naar binnen. Kijk naar je relaties. Kijk naar jouw integriteit. Kijk naar jouw persoonlijke familie. Wereld van... En, je hebt genoeg om te doen. Genoeg om aan te werken. Genoeg om te verbeteren. En wat buiten je controle ligt, is buiten je controle. En het kan extreem drainerend zijn. En het kan buitensporig irritant zijn. Om teveel tijd, energie en hechtenis te verspelen. Richting voorwaarden en situaties buiten onze controle. Dus nog 1 keer. Met zoveel van het leven dat niet meer onder controle is, moet ik verder gaan. Doorboor de sluier tussen de werelden en verzoen je met het goddelijke. Dat jij je mag verzoenen met het goddelijke. Namasté. Aloha. Zoveel liefde.