

Het Pele-Rapport door Kaypacha

Astrologie voor de ziel, 9 september 2020

Hallo, dit is Kaypacha met het wekelijkse Pele-rapport. En dit is gewoon een klein stroompje. Aan de overkant van mijn huis. Het droogt op in het zomerseizoen. Die sukkel gaat nu en het zou elke minuut kunnen beginnen te regenen. Dit is echt iets... ach ik praat erover wat het allemaal betekent in het actuele rapport. Dit is het beginnende deel in verband met de aspecten. We staan onder constante druk deze dagen. Weet je wel, met de Rambende vierkant Steenboks directiekamer. En toch met enkele van de aspecten hier, Zon oppositie Neptunus, heb je misschien geen zin om iets te doen. En het maakt het zelfs meer uitdagender wanneer er veel druk is. En er is een heleboel te doen. En je hebt geen zin om iets te doen. Groot. Recept voor een ramp. Gebrek aan motivatie. Oh mijn God. Dus wat is dat? Dat is de Zon oppositie Neptunus. Het duurt heel de week. En de Maan, nu in Tweelingen, staat vierkant met die oppositie. Dus we gaan een T-vierkant krijgen. En dan de Maan gaat op vrijdag Kreeft binnen. Daar is de stroom. Over water gesproken. Het is een waterig weekend. Dat is waar de mantra van vandaag over gaat. Onze gevoelens en water. Het is het regenseizoen hier. Perfecte timing. Neptunus, God van de oceanen. Maan. Kreeft de krab. En wat gebeurt er? Anders dan... ze gaat door en gaat in oppositie met de Steenbok. Jupiter-Saturnus-Pluto daar in de directiekamer. We hebben die oppositie die volop bezig is. En in vierkant met Mars. Dus er is een T-vierkant. Er is een T-vierkant vandaag. En er zal een T-vierkant zijn gedurende het weekend door Kreeft. En dan...het gaat door en door, want we hebben ook Mercurius oppositie Cheiron. Dat gebeurt vrijwel de hele week. Het is precies op wat? Morgen. Ja. Dus we hebben Mercurius oppositie Cheiron morgen. Maar een graad per dag. Gisteren, vandaag, morgen, overmorgen, de dag daarna. Dat heb je met een 2 graden orb. En het mooie ding dat bezig is, waar ik ook over zal praten, is Venus daar in Leeuw. Is in deze driehoek met Cheiron. Dus we hebben dit sextiel. Mercurius-Venus sextiel. Venus driehoek met Cheiron. Mercurius in oppositie met Cheiron. Heel super cool. Dat is een heel mooi aspect. En dan de Maan natuurlijk, gaat naar Leeuw. Op zondag. En conjunct die Venus. Dus de Maan maakt een driehoek met Cheiron. Heel erg fijn. En door dit hele ding, opnieuw tegen volgende maandag precies, beweegt de Zon door Maagd. Staat in een fijn driehoek met Pluto. En aangezien Jupiter, Saturnus en Pluto allemaal binnen een paar graden staan, zouden we kunnen zeggen dat de Zon echt driehoek staat met dat volledige stellium. Dus ik ga hier naar beneden gaan naar de beek. En probeer een plek te vinden waar het niet te lawaaierig is. Zo dat ik kan ontspannen en niet hoeft te roepen naar de telefoon. Laat me gewoon een goed beeld krijgen van de beek hier. Ja dat is redelijk gevuld. Dit is redelijk gevuld. Het is gewoonlijk niet zo gevuld. Heel mooi. Voel het water. Laat het vloeien. Laat het vloeien. Laat het vloeien. Oh dat is ons lied. Eric Clapton. Eric Clapton had een lied. Lente en zomer laat het vloeien. Laat het bloesemen. Laat het groeien. Fijn. Fijn. Ik had nog een ander lied dat ik wilde vermelden vandaag.

Oké, laten we dit proberen. Voordat ik levend wordt opgegeten door muggen. Ik heb mijn olifant tas over de telefoon. Het blokkeert het geluid van de waterval achter de camera. Misschien werkt dit een beetje beter. Je hebt een klein beetje water daar. Hoofd-water. Maan gaat Kreeft binnen. Hoofd-water. Wit water. Water in beweging. Water beweegt. Dat is waar onze mantra over gaat vandaag. Dat is waar deze tijd over kan gaan. Zoals je kunt zien ligt er een nadruk op Maagd en Vissen. Zon in oppositie met Neptunus-Maagd-Vissen. De genezende as. Ja? Lichaamsgenezing is volop bezig daar. Mercurius in oppositie met Cheiron. Venus driehoek Cheiron. Oké zoals de gewonde genezer. Genezing. Genezing. Maan komt binnen in dit aspect. Ik dacht net aan de Maan, want ik schreef de Maanplanning gisteren. Ik weet niet of je dat kent. Ik breek het af elke dag met de Maanplanning. Het is gewoon iets waarmee ik ben gestart in januari. Ik wil haar beter in de gaten houden. Het is

echt een fenomenale studie. Het is echt verbazingwekkend om de Maan te bekijken. Ze is zoals mam. Gaat rond en controleert alle planeten elke maand. Zoals rondgaan bij elke slaapkamer van alle kinderen. Hoe gaat het Mars? Wat is er aan de hand Mercurius? En dan Oh Mercurius, Mars wilde dat ik je dit vertelde. Ze doet het hele tagteam rond de horoscoop elke maand. En ze komt langs de Zon weet je wel, vader. Dus moeder en vader hebben deze nieuwe Maan. En dan zegt ze; oh oké ik moet even bij de kinderen gaan kijken. En dan gaat ze helemaal rond de Zodiac. Zegt dag, kijkt naar iedereen. Brengt al het nieuws over naar vader. Oh trouwens Cheiron doet echt pijn. Saturnus is wat sip. En dan de Zon, vader zegt oké goed dank je wel. Goed. En laten we een nieuw zaadje zaaien. Start een nieuwe cyclus. Dus we zijn nu in het 3^e kwartier naar volle... naar een nieuwe fase. Als je het in 4 breekt. Eerste kwartier, vol. Derde kwartier en balsamisch. We zijn in een balsamische fase. Dus we hebben deze Maan vierkant Zon-Tweelingen naar Maagd. En natuurlijk staat ze ook vierkant Neptunus. Je kan kijken naar de kaart in het begin. En dan wordt ze kleiner en kleiner en kleiner. Ze komt terug thuis en komt terug. En sluit deze volledige Maancyclus af. Deze volledige maandelijke cyclus, die begon op 17 of 18 augustus of zoiets, dat was de nieuwe Maan. Dus we zijn het een beetje aan het afbouwen. En we krijgen terug wat we neergezet hebben. Dus zelfs dat, die balsamische fase, wanneer ze komt in het 3^e kwartier in... balsamisch is loslaten. Overgeven. Beëindigen. Vervolledig. Vaarwel cyclus. Vaarwel. En dit heeft veel te maken met de mantra. Wat te maken heeft met terugtrekking. Stap achteruit. Stap naar buiten. Om naar binnen te gaan. Maan in Kreeft. De buitenkant loslaten. Steenbok. Boogschutter. Alles op en neer. Om thuis te komen. Tot ons komen. Naar huis komen met onze gevoelens. Naar huis komen naar onze behoeften. Kom tot je innerlijke kind. Dus waar ik ook op wilde wijzen vandaag, op dit moment: Mars staat stil. Die op het punt staat om retrograde te gaan. En Jupiter staat deze week stil. Maar hij staat op het punt om direct te gaan. En binnenkort gaat Saturnus direct. En dan Pluto gaat direct. Dus we hebben de directiekamer die vooruit gaat in een nieuw... weer wat vooruitgang boeken. Maar momenteel zijn de dingen, is er een beetje van dit, opnieuw, terugtrekking, stilstand. Trek terug. Ga naar binnen. Reflecteer. Echt een liefelijke energie. Een beetje angstig voor sommige mensen. De extroverten. Ik zit helemaal vast in de buitenwereld. Weet je wel, het is een beetje angstig om naar binnen te gaan. En voor de introverten is het van: Oh ja! Oh man, ik moet thuis blijven! Het is een beetje uitgevallen. Maar laten we hier eens naar kijken. Ik heb altijd van het beeld van Mars retrograde gehouden. Laten we denken aan Mars. Mars gaat door Ram. Hij staat nu al een tijdje in Ram. Misschien een maand of zo. Meer. En staat vierkant met Jupiter. En dan vierkant met Pluto. En dan vierkant met Saturnus. Ram is start, begin en een pionier. En nieuwe externe autoriteiten. En nieuwe wetten en regels. En grenzen. En overheden en politie. En jullie jongens zijn allemaal zoals: ik heb iets te zeggen en...! Ik wil mijn nieuwe behoeften laten gelden! En mijn vrijheid! En mijn verlangens! Het is tijd dat ik gehoord word! En dan vertrekt hij. Alleen, wacht een momentje! Ik vergat nog een paar dingen die ik wilde zeggen. Dus gaat hij terug. En trouwens, ik vergat ook dat jij...! En wij moeten veranderen! Ik bedoel het lijkt wel... oh mijn God man. Zijn we hier klaar voor? Mars gaat terug. Tot wanneer? Tot 14 november. En hij gaat het weer uitleggen. Samen met Ram en Lilith staat... Ze hangen daar allemaal wat rond daar in Ram. Samen met Cheiron in Ram. Dit is een deel van ons. Ieder van ons als unieke individuele mensen. Het vinden van onze kracht. Ram is krachtig. Laten we niet machteloos zijn. Een gewonde Ram is: ik ben machteloos. Ik ben hulpeloos, hopeloos, zwak. Machteloos. En we moeten allemaal omgaan met hoe krachtig we zijn in het gezicht. Van externe autoriteiten. Krachten waar we geen controle over hebben. We moeten onze kracht vinden. Die mannelijke energie moeten vinden dat is; ik moet doen gelden. Ik hou genoeg van mezelf. Ik ben waardevol genoeg. Ik doe er voldoende toe. Om gehoord te worden. Om gezien te worden. En om te hebben wat ik nodig heb. En ik ben er klaar mee om de slaaf te zijn. Het slachtoffer. We eindigen het slachtofferbewustzijn. En we moeten voorzichtig zijn, want het slachtoffer kan overslaan naar

de dader. En de dader kan het slachtoffer worden. Zeg ik weet alles, weet je wel. Daar zit wat kracht in dit slachtoffer ding. Ik kan mijn weg vinden om de dader neer te halen. En dan wordt het slachtoffer de dader. Wat vertelde Laura me gisteren? Ze las iets over een kerel. Als je een gerucht start... je weet wel geruchten. Het starten van een gerucht. Laten we een gerucht starten. Laten we zeggen dat dit gebeurde. Of zeg dat zo en zo, zo en zo deed. Dat zei of... wanneer iemand een gerucht start, dan is er iets slechts daar. Er is manipulatie. Er is een donkere intentie. Om iemand te kwetsen. Geruchten zijn... geruchten zijn echt... Dit is Mercurius oppositie Cheiron. Mercurius, Tweelingen, noordknoop in Tweelingen. We hebben te maken met geruchten. We hebben te maken met roddels. We hebben te maken met achter mensen hun rug praten en zulke dingen. En de noodzaak. De noodzaak om het echt naar boven te brengen. En kijk naar ons. Kijk naar onze intenties van waarom? Ik heb meer liefde nodig. Ik heb meer aandacht nodig. Ik heb meer macht nodig. Ik heb meer knuffels nodig. We hebben allemaal deze behoeften. Dit is een mooie prachtige genezende tijd. Mercurius oppositie Cheiron. Mercurius staat in Weegschaal. Voor onze relaties. Het is een geweldig weekend om je terug te trekken met je geliefde. Met je partner. Met iemand. En spiegel elkaar. Bewuste dialoog. Zich blootgeven. Wees kwetsbaar. Kreeft. Kreeft is kwetsbaarheid. We zijn kwetsbaar in onze gevoelens. Het is waar we gekwetst kunnen raken. Het is waar we ontkend kunnen worden. Het is waar mensen 'nee' kunnen zeggen. Ik ga niet je behoeften ontmoeten. Nee, ik ga niet van je houden. Nee, ik ga niet emotioneel met je connecteren. Zonder en dan gaan ze hun eisen stellen. Al de Steenbokken in oppositie met de Maan. Ik hou van je 'als'. Ik hou van je als je dat verandert en stopt met dat te doen. En start met dat te doen. En ik zou meer willen van dat.

Dit kan onderhandeling zijn. Weegschaal houdt van onderhandelen. Het is heel fijn om het Venus in Leeuw sextiel te hebben. Mercurius driehoek Cheiron. En dan de Maan die Leeuw binnengaat driehoek Cheiron. Met creatieve oplossingen komen. Maar eerst moeten we de gevoelens voelen. En dit is een zwaar jaar geweest. De mantra voor vandaag gaat over hoeveel we allemaal hebben gedragen. Deze Ram vierkant Saturnus-Pluto-Jupiter in Steenbok. Steenbok is de zondebok. Steenbok is; ik draag de molensteen om mijn nek. Ik moet mijn reputatie hoog houden. Dus mensen respecteer mij. En betaal mij en ik overleef. Ons beroep gaat niet alleen over wat we alleen maar willen bieden en geven aan de wereld uit onze vrijgevigheid. Stier, Maagd en Steenbok hebben te maken met ons werk in de wereld. Het is ook gekoppeld aan een salaris. Wat ook gekoppeld is aan ons inkomen. Onze bankrekening. Ons vermogen om de rekeningen te betalen. En het maken in deze fysieke wereld. En dit is echt uitdagend momenteel. Voor heel veel mensen. En we moeten hard werken. En soms kunnen we ons voelen alsof de Schepper, Bron, God ons straft. Dit hele virusgedoe is een grote straf, want we zijn stout geweest of zoiets. En dus is het gemakkelijk, Saturnus en Steenbok en Maan oppositie Saturnus heeft te maken met schuld. En Cheiron heeft vaak te maken met schuld. En Maagd kan te maken met; ik verdien het niet. Ik ben niet goed genoeg, want ik ben nog niet perfect. Dus we kunnen allemaal deze molensteen dragen van ik ben het niet waard om te winnen. Van het verdienen. Van krijgen wat ik wil. Om aan behoeften te voldoen. En het is zwaar. Het is zwaar. En ik begin me depressief te voelen. Ik zal het gevoel hebben dat ik het nooit red. Ik win nooit. Ik zal nooit geliefd worden. Of aan mijn behoeften voldoen. Seksueel, emotioneel, mentaal, financieel. Of op welke manier dan ook. We hebben allemaal behoeften. Dit is waarom ik zoveel van Kreeft hou. Kreeft is zoals; we zijn allemaal mensen. En we hebben allemaal behoeften. Het kan de liefhebbende moeder zijn. Ze wiegt ons in haar armen en zegt: Oh lieverd, ik weet het, het doet pijn. En het is niet altijd eerlijk. En het voelt niet altijd goed aan. En je kan niet heel de dag binnen blijven en slapen. Je moet naar school gaan. Je moet naar het werk gaan. Ga naar buiten de wereld in. Doe je Steenbok. Dus neem de molensteen af. Balanceer dit

gehele... Het is het hoofd-kruis. Al deze Ram oppositie Leeuw vierkant Kreeft-Steenbok. Er is een groots vierkant dat eraan komt dit weekend. En het is een gelegenheid. Het is een gelegenheid, zoals ik zei, om onszelf te eren. Geef jezelf een schouderklopje. Je hebt je best gedaan zo hard als je kunt. Het is echt een uitdaging. Het leven is echt moeilijk in 2020. Het is oké om te erkennen dat we niet Superman en Wondervrouw zijn. Wij zijn niet Ironman. Wij zijn niet Kapitein Amerika. Wij zijn mensen. We worden allemaal oud. We worden ziek. We raken gesneden en gekneusd. We krijgen kankers en virussen. Parasieten, buikpijn en hoofdpijn. Maagd-Zon die door Maagd bewegen is; je kan niet iets genezen zolang je ontkent dat je het hebt. Dat kan een coping mechanisme zijn. Ik heb het zelf heel erg naar mijn zin. Ontken het gewoon. Dat het nooit gebeurd is. Ik heb dat nooit gezien. Iedereen is mooi. De toekomst gaat geweldig zijn. Ik ga gewoon die donkere hoek daar negeren. Ik ga deze pijn wegvegen onder mijn mat. Ik ga dat skelet opsluiten in de kast en ik ga lachen. Voor de camera. En soms is dat alleen maar onzin. Weet je wat? We kunnen onszelf voor de gek houden. Ik kan mezelf voor de gek houden. Oh ja het is oké. Wees dankbaar. Wees dankbaar voor alles wat je hebt. Negeer gewoon de pijn. Het lijden. Het verlies. Het rouwen. We verliezen bijna een kwart miljoen. Een half miljoen mensen nu of zoiets die gestorven zijn. Misschien ken je er één of meer van hen. Misschien ken je mensen die hun baan zijn verloren. Hun huizen zijn verloren. We hebben branden. We hebben orkanen. Tyfoons. Noem het maar op. Jupiter-Pluto. Pluto is dood. Verlies. Verraad. Het is voorbij. Sterf. Jupiter is veel ervan. Belangrijke gebeurtenis. Jupiter-Pluto is een pandemie. Veel Jupiter van de dood Pluto. Het leidt naar wedergeboorte. Het leidt naar wederopstanding. Het leidt naar een nieuwe toekomst. Na de winter komt de lente. Ja dit is waar. Dit zal voorbij gaan. Maar wat we willen doen en wat de oude inheemse volkeren hebben gedaan is de doorgang respecteren. Herken het. De rechten van de doorgang. Inwijding. Respecteer het. Eer het. Doe er een plechtigheid omheen. Die er een ritueel omheen. Doe een waterceremonie dit weekend. Ga zitten bij een beek en laat het los. Schrijf op waar je vanaf wilt en gooi het weg. Op biologisch afbreekbaar papier natuurlijk. Maar hoe dan ook, gevoelens willen gevoeld worden. En we kunnen het niet los laten... er wordt altijd gezegd; oh laat los. Laat het gewoon los. Zoals water van de rug van een eend. We zijn mensen, we zijn geen eenden. We zijn mensen. Gevoelens willen gevoeld worden. Je kan geen woede los laten voordat je de oorzaak van die woede voelt. Ik ben boos omdat je me afgewezen hebt. Cheiron wil in de wond gaan van afgewezen gevoelens. Ik voel me afgewezen. En onder die afwijzing ligt dat ik misschien mezelf afwijs. Of ik apprecieer mijn behoeften niet. Of mijn verlangens. Of mijn angsten. Het gaat allemaal over zelfkennis. Toch? Daarvoor zijn we hier. Daar draait het allemaal om. Dus hoe dan ook, dat is alles wat ik te zeggen heb vandaag. Met Jupiter. Laten we eens kijken naar Jupiter. Jupiter is helemaal naar boven gegaan. Helemaal naar boven naar 27 graden 14 minuten. 14 Mei. En dan kwam hij terug. En het zal zo zijn tot 7 december. Dan gaat Jupiter een vers nieuw territorium raken. Hij ging naar boven in mei. En hij ging terug. Opnieuw maken. Raakt Pluto opnieuw. Een nieuwe stijging van de piek. En nu gaat het direct. En we gaan een andere opkomst krijgen. Een andere piek. Maar dan, Jezus, eindelijk in december gaat Jupiter vooruit. En tegen de Zonnestilstand, 21 december. Ik denk dat we een Jupiter-Saturnus conjunctie gaan hebben op de Zonnestilstand. Het gaat gigantisch zijn. Gigantisch. Nul graden Waterman, Jupiter en Saturnus. Wanneer de Zon op 0 Graden staat van Steenbok. Maar dat is een ander Pele-rapport. Nu is het wat? Soms is het goed om hardop te schreeuwen en erken alle pijn. Voel mijn gevoelens en eer mezelf voor het proberen zo hard als ik kan. Ik weet dat je het zo hard mogelijk probeert. We proberen het allemaal zo hard als we kunnen. En als je zo hard mogelijk probeert als je kunt en het werkt niet probeer je je te sluipen of vals te spelen. Of je probeert om te worstelen of af te glijden. Of om te liegen en te verraden. Het lijkt op een angst gedreven. Soms worden gemotiveerd door faalangst. Angst voor om te verhongeren. Angst voor eenzaamheid. Kijk naar al die angsten dat we hebben. Ik bedoel, het is oké. We hebben allemaal ego's. We

hebben allemaal fysieke lichamen. We bevinden ons allemaal in het tijdruimtecontinuüm. Het is oké om bang te zijn. Op de een of andere manier zijn we allemaal kinderen onder de Zon. We zijn allemaal onschuldig op heel veel manieren. We proberen zo hard als we kunnen. Voel dat. Voel dat. Neem een moment. Goed zo. Goed zo. Je doet het goed. Je doet je best met wat je hebt. We doen allemaal ons best met wat we hebben. En we kunnen onze Noordknoop in Tweelingen doen. Probeer om te leren, te groeien en meer te verkrijgen. Zon in Maagd. We proberen om te genezen en op te knappen wat er neergeslagen is of gehavend. Maar echt, eer het proces. Op zoveel manieren is het proces het enige wat er is. Er is geen einde aan dit. Behalve onze laatste adem. Het is allemaal vooruitgang. We zijn allemaal in vooruitgang. We zijn allemaal een werk in uitvoering. Eer dat. Respecteer jezelf. Het is allemaal goed. We komen er wel. We komen er wel. Het zou leuk zijn als we wat meer samen zouden kunnen werken. In plaats van ons op de top van lijken te klauwen om aan de top te komen. Al die gevechten. Ik ben aan het afdwalen. Blijf op het punt kerel. Voel. Soms is het goed om hardop te schreeuwen. Ik wil mijn mama. Ik denk niet dat ooit iemand van ons genoeg heeft van moederliefde. Want mama is ook maar een mens. Dus we hebben allen... We hebben allemaal nood aan. We willen het allemaal. Het is allemaal goed. Het is natuurlijk. Laten we naturel zijn. Laten we echt zijn. Soms is het goed om hardop te schreeuwen en alle pijn te erkennen. Voel mijn gevoelens en eer mezelf voor het proberen zo hard als ik kan. Daar! Dat is het! Ik probeerde zo hard als ik kon om een goed Pele rapport te maken. Of je het nou leuk vindt of niet. Het is gewoon zoals het is, want dat is alles wat ik kan doen. Dus voilà. Namasté. Aloha. Zoveel...