

Astrologie voor de ziel, 2 september 2020

Het Pele-rapport door Kaypacha

Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe gaat het met je? Hoe gaat het met je? Kaypacha met het Pele-rapport. Werkt niet. Wat is het? Het is alweer ochtend op 2 september. Negende maand van het jaar. Ja ik zou een langer vooruitzicht kunnen geven. Iemand vroeg me daarnaar. Het grotere plaatje. Dit is een grootse maand. Mars gaat retrograde. Jupiter, Saturnus en Pluto zullen binnenkort direct gaan. En er zal een verschuiving plaatsvinden. Maar laten we gewoon... dit is een wekelijks rapport. Wekelijks astrologisch rapport. En laten we van start gaan.

Wat dacht je van die volle Maan in Vissen voorbij nacht? Oh mijn God! Ik deed, hoe noemen ze dat? Eén van die nachtfoto's en het kwam eruit alsof het dag was. Ik heb het op mijn Facebookpagina geplaatst. De Maan ziet er werkelijk uit als de Zon. En de bananenbomen en de palmbomen, het ziet eruit alsof het klaarlichte dag is. Het is verbazingwekkend. Het was zo helder. Nou, ze is nog steeds in Vissen, woensdag hier. Morgen gaat ze Ram in. En daar gaan we een paar dagen krijgen van... ik moet zeggen vrijdag en zaterdag, kijk uit! Oh oh. Venus vierkant Mars. Venus in oppositie met Saturnus. Niet alleen Mars. We hebben Zwarte Maan Lilith en Eris daar. En de Maan komt langs conjunct Cheiron. En komt dan binnen en raakt de Rambende. Dat is hoe ik ze noem. Heel dat vierkant Jupiter, Saturnus en Pluto. Laat me over deze kleine waterval komen. En dan gaan de dingen echt ontspannen. Het lijkt erop dat we een explosieve vrijdag en zaterdag gaan hebben. En dan op zondag zal het rustdag zijn. De dingen ontspannen zich hier een beetje. Ik ben niet... dit is de beek van mijn burens. Ik ben hier nog niet geweest. Dit is een behoorlijke diepe plek. Waar was ik man? Ja dus, oh ja daarna, zondag mooie... we hebben een aantal mooie driehoeken hierdoor. Want Maagd, Steenbok, Stier. Je kunt het zien, ik denk op de kaart in het begin. Dat we een hele fijne Zon-Jupiter-Uranus groot driehoek hebben. Mercurius is in een heel fijne driehoek met Pluto en Saturnus dat volop bezig is. Wanneer de Maan in Stier gaat op zondag, gaat ze dat groot driehoek raken. Het gaat heel mooi worden. En de Zon staat driehoek met Jupiter. Door dit allemaal, het is precies volgende dinsdag. Ondertussen komt Venus uit dat hoofd-water. Emotioneel. Kreeft vierkant met die vurige Mars. Vrijdag en zaterdag en dan boem! Op zondag gaat ze Leeuw binnen. Dus we gaan daar een verschuiving hebben met Kreeft die Leeuw binnen gaat. Oh dit ziet er leuk uit hier. Misschien vind ik een plek om te zitten. Kijkend naar de camera. Bekijk dat eens. Oh heel mooi. Heel mooi. Ja ik denk dat dat alles is waar ik over ga praten vandaag.

Oké iedereen. Ik werd mijn kapsel een beetje moe. Dus ik dacht ik doe mijn monnik, mijn boeddhistische monnik outfit aan vandaag. Je weet dat Venus Leeuw binnen gaat gaan. Laten we een beetje spelen. Nou, ik ben helemaal paranoïde nu, want mensen klagen over het volume. En ik heb deze waterval achter mij. Dus ik hoop dat het luid genoeg is voor jou. En ik zet het volume zo hard mogelijk als ik kan. Want wat heeft het voor zin als je niet kunt horen wat ik zeg. Wat voor nut heeft dit eigenlijk? Ik gooi het er gewoon uit. Dus, wat is er aan de hand? Venus vierkant Mars. Ik wil echt praten over Venus vierkant Mars. De Yin en de Yang. De inademing en de uitademing. De extravert en de introvert. De creatieve. De ontvankelijke. De Yin en de Yang. Het is net als wauw! Nacht en dag. Zon en Maan. Venus Mars. Het is mooi. Het is creatief. Het is het samenkomen van de sperma en het ei. En dus dit is een vierkant van 90 graden. Het 90 graden vierkant is altijd vrijkomen van het verleden. Uitbreken. Het zaad wordt gezaaid in de conjunctie. Of het nu een eerste kwartier van de Maan is of Mars 90 graden verwijderd van Jupiter, Saturnus en Pluto. Openbreken. Nu breekt Venus weg van Mars. Heel krachtig. We kunnen zeggen dat het zaad gezaaid is. De sperma en het ei kwamen samen bij de conjunctie. Dus laten we eens kijken naar mijn

verslaving van de Sabian symbolen. Die conjunctie was op 24 augustus 2019. En het was op 4 graden 7 minuten van Maagd. Ik ga de 4^e graad lezen van Maagd. Want ze reisden helemaal samen door 3 graden. Voordat ze aan die conjunctie kwamen. En op 4 graden 7 ga ik nog steeds zeggen dat het 4 graden is. Want luister hiernaar. Het symbool voor die graad van de Zodiac. Zwarte en blanke kinderen spelen gelukkig samen. Het overwinnen van sociaal-culturele vooroordelen. Vrijheid van alle vormen van vooroordelen en eigenaardigheden van de specifieke cultuur en klasse waarin men is geboren en opgeleid is een zonde als geen ander van het bewustzijn dat echt op het pad komt. Zijn wij op het pad? Ben jij op het pad? Laten we verder gaan op het pad. Het idee van universele broederschap ligt ten grondslag aan alle grote spirituele leringen. Want ze zijn allemaal als takken van de ene boom. Mensheid in zijn goddelijke staat. Dit betekent niet dat er geen raciale verschillen zijn. Maar eerder dat deze verschillen functionele waarde hebben in termen van het hele organisme van de mensheid. En van de planeet Aarde. Dus het grote sleutelwoord daar is broederschap! We kunnen terug kijken naar augustus 2019. Misschien zie je wat opwinding, wat beweging in het collectieve onbewuste. Dat is echt een soort van tijd om wakker te worden. En dit is ook de vrouwelijke energie. Lilith en Eris en de Metoo. En seksualiteit. Deze Venus-Mars. Alleen al het willen komen in gelijkmoedigheid. Inclusiviteit. Waarderen. Alle rassen. Alle mensen. Iedereen verdorie! En wat gebeurt er dan? Venus beweegt sneller dan Mars. Ze gaat weg. Gaat weg. Gaat weg. Mars blijft doorgaan. Tot wanneer? Nou, er was al een eerste kwartier vierkant. En dat was in juni. Je kunt terug gaan in mijn Pele-rapporten. Ga terug naar 2 juni 2020. Ik heb waarschijnlijk hetzelfde voorgelezen. Mars was daarboven in Vissen. Venus was daarbeneden in Tweelingen. En het is een heel verbazingwekkende, opnieuw, best interessant als jij je herinnert dat het in juni begon. Een officier die zijn mannen instrueert voor een gesimuleerde aanval onder een spervuur van levende schilden. De noodzaak van grondig oefenen voorafgaand aan elk complex en inherent gevaarlijk sociaal ritueel waarin macht wordt misbruikt of opgeroepen. Heel krachtig. Dit is wanneer Venus retrograde gaat. Zij is in de onderwereld. Soort van verzamelen van de energie. Het verzamelen van de krachten. En nu gaat ze direct en ze beweegt in dat zeer belagrijke emotionele... ik denk altijd aan hoofd-water. Kreeft als watervallen. Watervallen of de golf die breekt op het strand. "Hoofd" is initiatief. En Kreeft is emotioneel. Emotioneel initiatief. Het is een emotionele tijd wanneer Venus haar energie verzamelt. En ze wil losbreken. Uitbreken van. En uitdrukken. Boem! Deze energie. En waarover gaat het dan? Het gebeurt op 27 graden 54 minuten van Kreeft. Naar 27 graden 54 minuten van Ram. En dat is de 28^e graad. Een Indisch meisje stelt haar blanke geliefde voor aan haar verzamelde stam. Zien we hier een thema gebeuren? Het zwarte en het witte. Het Indische en het witte. En onder een spervuur van deze macht om gelijkheid te brengen. Dit is als een geboorte. Mijn volledige mantra voor deze week. Innerlijke wedergeboorte voor een totale aanvaarding van de oorspronkelijke waarden die in het menselijk lichaam en zijn natuurlijke functies aanwezig zijn. De ziel of in Jungiaanse termen, de anima, leidt het verfijnde en kleurloze blanke intellect naar een bewustzijnsniveau waarop de mens opnieuw kan opereren in overeenstemming met het uitgebreide proces van de biosfeer. En herstel de eenvoud en de innerlijke rust die het stadsleven en bedrijven ontkennen. Een terugkeer naar de natuur en natuurlijke processen. Dit is het kleurloze wit. Het intellect. De stad. De 5G. De technologie. Het is dit allemaal. In sommige opzichten heb ik het zelfs geassocieerd met het noordelijk halfrond. Noord-Amerika. Europa en Moskou. Al deze intellectuele, gesofisticeerde witte kleurloze. En dan wanneer ik naar Costa Rica kom. En dan hebben we Brazilië en de Amazon. En we hebben de Afrikanen en de Indianen en de kleur. De kleurrijke mensen hier. Dit is... dit is niet gewoon Black Lives Matter. En deze demonstraties, ze gaan over rassen. Maar laat ons eens dieper gaan. Het gaat over bovenste Chakra, laagste Chakra. Het gaat over wortelenergie. Eerst en tweede. Seksueel. Donker. Emotioneel. Sensueel. Krachtig. Krachten van de sjamaan en de onderwereld. Die opstijgen als vulkanen. Zoals orkanen.

Moeder Natuur. Dit is niet voorbij. Of het nu orkanen zijn, er komen aardbevingen aan. Er komen vulkanen aan. Ik zweer het, deze Mars vierkant tot Saturnus, dat komt in een exact ding. Is het niet? Of het is net gebeurd. Dit is net zoals en het gaat retrograde gaan. Het gaat opnieuw in vierkant. Dit is net zoals... we gaan gebombardeerd worden. Door de natuur. Of het nu het virus is of Moeder Natuur en het weer. Of het zijn krachten voorbij onze controle. Jupiter-Pluto. Grote krachten die we niet onder controle hebben. Beurzen. Verkiezingen. Q-Anon. Amazon. De WHO. Er zijn veel krachten waar we geen controle over hebben. En die kunnen ons erg gefrustreerd maken. Dit is Cheiron in Ram. En we werken allemaal door en werken met deze wond van impotentie.

En mijn stem, mezelf, mijn verlangens. Ik wil gehoord worden! Ik ga schreeuwen. Herrie maken. Demonstreren. Iemand neerschieten of wat dan ook. Ik ben het beu om me onzichtbaar te voelen. Alsof ik er niet toe doe. Alsof ik niet besta. Alsof ik niets ben. Het lijkt erop dat iedereen opstaat. En er instaat. En wat dit is, op een manier waarop ik kan zeggen is, zoals ik het zeg in de mantra. Het gaat niet over driftbuien. En gewelddadig worden en doden. Het is een tijd om te spreken. Het is een tijd om gehoord te worden. Het is een tijd om onszelf te laten gelden. Maar het is een tijd om echt samen te komen. De Noordknoop in Tweelingen. Netwerk. Er is kracht in aantallen. En als we verenigen als broeders en zusters. En we nemen zoveel mogelijk verschillende perspectieven en standpunten in, hoe groter ons aantal zal zijn. En hoe meer we een tsunami kunnen zijn die een nieuw paradigma brengt. Waar iedere stem wordt gehoord. Liever dan een gewelddadige revolutie van oorlog. Waar tegenovergestelde extremen proberen om elkaar uit te roeien. Wat we moeten doen is, een vierkant is een doos. En we moeten niet proberen om onze problemen op te lossen op hetzelfde niveau als het bewustzijn dat zij gecreëerd hebben. Maar om te evolueren in objectieve wijze oudsten. Denkend aan de verre toekomstige generaties. En bedenk oplossingen voor onze problemen. Die alle kanten en perspectieven omvat. Eenheid in verscheidenheid. Dit is waar het in het Watermantijdperk om draait. Het is gemakkelijk de schuld te geven. Te projecteren. Met de vingers wijzen. En om de slechterik naar buiten te brengen, maak slechteriken door dit alles heen. Dit is het gevaar van de Saturnus-Pluto-Jupiter in Steenbok. Die de schuld wil geven en met de vingers wil wijzen. Het is gemakkelijk om met vingers te wijzen naar problemen. Het is uitdagender om oplossingen te bieden. Laten we elkaar aanmoedigen. Liever dan zeuren en klagen. Kom naar voren met een oplossing. Kom naar voren met een uitweg. Venus gaat naar Leeuw. Laten we creëren. Laten we samen creëren. Een weg vooruit. Liever dan uitstampen of het vernietigen van de vijand. Wat nooit werkt! Het gaat niet over het wegvagen van onze tegenstellingen. Het draait over het binnen komen in de driehoek, het derde oog. De liefdesboom komt op een plaats waar beide basissen van die driehoek worden opgetild. Dus dat is waar de mantra van vandaag over gaat. En dat is wat zoek om naar buiten, de wereld in wil projecteren. Ik deed een maanplanning. Je kunt het vinden op mijn blog. Newparadigmastrology.com. Ga gewoon naar het blog. En daar doe ik een uitsplitsing dag per dag. Maar zoals ik zei is dit een soort van bouwen, bouwen, bouwen. Vrijdag en zaterdag kunnen we uitbarstingen hebben. We kunnen aardbevingen krijgen. De grond kan beven. Dit heeft allemaal met Saturnus te maken. En de autoriteiten zullen waarschijnlijk onderdrukken. Dit bruist echt tot op een breekpunt. En dan boem! Ik heb echt het gevoel dat zondag, maandag, dinsdag dat het zo erg gaat worden. Of zo moeilijk. Of zo uitdagend. Dat mensen gaan zeggen: "Wauw dit is te ver gegaan". Kom naar de vredestafel. Laten we een middenweg zoeken. Laten we bemiddelen in dat grootse driehoek. Zon driehoek Jupiter kan binnenkomen. Dus we mogen... het is bijna, soms kunnen dingen heel erg worden. Dus we kunnen zien hoe slecht ze zijn. Voordat we oplossingen vinden om, die diepte heeft. Dat is waarom ik spreek over de hoogte, de breedte en de diepte. We hebben oplossingen nodig voor deze condities van duizenden jaren waarin we gecontroleerd en gedomineerd werden. En lange termijn

oplossingen gaan niet over het omverwerpen van machtsstructuren met een andere machtsstructuur. Ze gaan over creëren van zelfbeschikking voor alle mensen. Toch? Jazeker! Dus dat is wat deze Zon is die beweegt door Maagd. We moeten eraan werken. We moeten erover opgroeien. En niet alleen emotioneel gedreven in een waanzinnige fanatieke...! We moeten... Dus wat is het? Het is tijd voor een revolutie! Geen driftbuien, geweld en dood. Maar inclusieve, objectieve wijze en geëvolueerde oplossingen met hoogte, breedte en diepte. Dit is waar ik kan doen alsof je de verkiezingen hebt gewonnen. Trump is deze extremist hier en Bernie was een beetje extreem daar. Maar ik moet zeggen dat Biden misschien, ja misschien valt hij niet zo op. Omdat hij meer in het midden zit. En dat is misschien wel een zegen die kan komen. Zodat we niet helemaal die kant opgaan. Extreem rechts. Extreem links. Extreem donker. Extreem licht. Extreem Mars. Extreem Venus. Maar weet je het is zoals wauw! Weegschaal komt eraan. Maar nu, deze Maagd-crisis, gaat over echt de realiteit te zien zoals het is. En het wegwerken van de illusies. Dus de volle Maan in Vissen wil ons misschien... we willen verdoofd zijn. Ontsnappen. Weggaan. Of misschien worden we zelfs ziek. Zo gestrest raken. Ik ben niet goed geweest. Fysiek. We moeten echt... deze Maagd... dit is waar. Je moet echt opletten. Verzorg jullie goed. En wees sterk. Dit is een tijd waar helden en heldinnen, dit is de tijd voor hen om vooruit te stappen. En het zijn sterke mensen. Boem! Ik dacht eraan om een lied te doen voor elk Pele-rapport. Elke week. Against the wind door Bob Seger is waar ik naar luisterde deze ochtend. Ik heb echt het gevoel dat ik daar ben. Het andere was Elton John, I'm still standing. Beter dan ik ooit heb gedaan. Als een echte overwinnaar. Zoals een klein kind. Mars in Ram is de echte overwinnaar. Venus in Kreeft is als een klein kind. Ik voel me zo. Ik hoop dat jij je ook zo voelt. We moeten nog steeds staan. En misschien moeten we tegen de wind ingaan. Maar we kunnen dit. We kunnen dit. Nog een keer. Het is tijd voor een revolutie! Geen driftbuien, geweld en dood. Maar inclusieve, objectieve, wijze en geëvolueerde oplossingen met hoogte, breedte en diepte. Dat je met oplossingen mag komen. En laat ze naar buiten komen. En netwerk. Momentum verzamelen. Zodat we in dit nieuw paradigma kunnen komen. Zonder alles te vernietigen en opnieuw te beginnen. Hopelijk. Man oh man. Namasté. Aloha. Zoveel liefde.