

## Het Pele-rapport door Kaypacha

### Astrologie voor de ziel, 19 augustus 2020

Hallo, goedemorgen. Hoe gaat het met jullie? Dit is Kaypacha met het wekelijkse Pele rapport. Nogmaals dit is woensdag 19 augustus 2020. We hadden net die nieuwe Maan gisteren. Ik hoop dat je die energie hebt gevoeld. Ze stond conjunct met Mercurius in Leeuw. En het is late Leeuw nu. De Maan gaat naar Maagd. En daar komt ze in een fijne driehoek met Uranus. Een Sextiel met Venus. Heel fijn. Mercurius gaat ook in Maagd. Vandaag. Dus, weet je, Mercurius heerst over Maagd. En het heerst over de Noordelijke maansknoop. Ik kan wat zeggen over die Noordelijke Maansknoop.

En we hebben Aarde die uit die vurige Leeuw komt. De Zon zal eigenlijk in Maagd gaan, op zaterdag. Krijg dat laatste schot vuur en dan het laatste kleine schotje van Leeuw. Creatief spel. En dan gaat de Maan verder en verder tegen vrijdag. Ze is in Weegschaal. Gaat in oppositie met Cheiron in conjunct Uranus. Gaat verder. Op zondag is ze in Schorpioen. En ja dat is alles. Dat is alles wat er gaande is. Waar ik het vandaag over wilde hebben zijn een paar verschillende dingen. En dit is de grote. Het is een grote olifant in de kamer. En dat is Zwarte Maan Lilith conjunct Mars, conjunct Eris in Ram voor 6 weken. Ze zijn binnen 3 graden van elkaar. Van 10 augustus tot het einde van september. Oh jee. En niet alleen dat maar ze zijn vierkant met Saturnus en Pluto. Die ook binnen 5 graden van elkaar staan, 22 tot 27 graden van Steenbok. En Jupiter is daarboven ook natuurlijk, niet zo ver weg. Dus we hebben een soort strijd van de Ardennen die daar bezig is. Tussen Ram en Steenbok. Tussen deze 3 jongen. Ik ga sowieso daar meer over praten. Ik wilde je dat even meegeven. Maar het andere ding dat aan de hand is, is ook dat hier... laten we... schat, zwaai eens naar de camera. Daar is mijn lieverd in het Pele rapport. Oh God, gewoonlijk word ik niet persoonlijk in het Pele rapport maar wat maakt het uit. Nu, het galactische centrum, de Zuidknoop van de Maan is conjunct het galactische centrum! Nu dat...! Het galactische centrum beweegt 1 graad elke 72 jaar. Dus het is daar vrijwel van oktober 2010 tot 2081. En we hebben de Zuidknoop van de Maan op de 28<sup>e</sup> graad van Boogschutter. Maar de Zuiderlijke Maansknoop lijkt er wel door te gaan. En het beweegt 1 graad elke paar dagen. Misschien wel een week of zo. En het precies conjunct morgen. Het zou kunnen dat ik daar wat over heb. Ik weet het niet. Er is veel om over te praten. Venus beweegt door Kreeft. En tegen volgende dinsdag zal ze in oppositie staan met Jupiter. Misschien zie je het vlieger patroon. Er is een mooi groot driehoek. Die bezig is met de Zon. Driehoek Mars. Driehoek met de Zuiderlijke Maansknoop. Kun je dat zien in de originele horoscoop in het begin? En, ja laat me dit ding afzetten en kijken naar de camera. Dit is genoeg voor de astrologische babbel. Ik weet dat er een hoop van jullie zijn die er toch niet naar luisteren. Goed, ik kan niet zeggen dat het de meest comfortabele plek is. Ik zit in het water op de rotsen. En een golf kan langskomen en de camera wegvegen. Hier komt er nog 1. Ik hoop dat het geluid goed is. Wat wil ik doen? Ik wil praten tegen jou. En dat is het ding, want vandaag is het grote serieuze dag. Vorige week sprak ik over hoe ik me wilde focussen op wat fijn was. En, maar tegelijkertijd willen we ons focussen op wat fijn is. We willen bouwen op het positieve. Maar tegelijkertijd willen we niet te verloren lopen. Ontsnappen aan de realiteit. Onszelf verdoven. Onszelf beheksen in...! Negeren wat er echt aan de hand is. Want dan word je verrast. Dan word je beschoten. Dan word je getraumatiseerd. Je gaat verder met je roze gekleurde bril. Neptunus in Vissen. Zon gaat daarmee opkomen in een oppositie. Maan is in oppositie met Vissen. Ik weet het niet. Vrijdag of zoiets. En deze zijn illusies. En je gaat verder, oh ja iedereen is leuk. Iedereen houdt van het leven. Tot iemand je in de rug steekt. Totdat je vrienden veranderen in je vijand. En jij bent als "Wouw, ik dacht dat alles in orde was"? dus we willen niet negeren, oké. En dit is een deel van het werk van Maagd. Zon gaat in Maagd. Discriminatie. Waarnemen. Analyseer. Gebruik je linkerhersen helft. Noordknoop is in

Tweelingen. Je wilt je linkerhersenhelft gebruiken. Dus waar willen we naar kijken vandaag? Ik wil een beetje controversieel zijn. Want ik wil praten over het kwaad. Ik weet dat er veel mensen zijn die zeggen dat zo iets niet bestaat. Of we willen zelfs niet... laten we dat niet doen. En zeggen dat we het wel deden. Of gewoon, schuif het onder de tapijt. Maar ik wil hier naar kijken in termen van... nummer 1? Jeffrey Green, mijn evolutionaire astrologische leraar, hij sprak vaak over het kwaad. Het is geassocieerd met de onderwereld. Met Schorpioen. Met Pluto. En natuurlijk Zwarte Maan Lilith. En Eris en Mars. Ze komen allemaal samen hier in Ram. In vierkant met Pluto de heerser van Schorpioen. Mars was de heerser van Schorpioen. Eris is de zus van Mars. Eris is eigenlijk, het is heel interessant. Het is niet zoals Eris vierkant Pluto. Pluto staat vierkant Eris. Eris gaat elke 561 jaar rond. Pluto gaat elke 247 jaar nog iets rond. Dus we hebben Uranus. Nou, Jupiter en Saturnus hebben te maken met bewuste dagelijkse driedimensionale werkelijkheid van het ego bewustzijn. Dan krijg je Uranus. Uranus is het persoonlijk onbewustzijn. Neptunus is het collectieve onbewustzijn. Verder naar buiten is Pluto, de ziel. En 2 keer zo ver daar buiten is Eris. Dus we gaan diep, diep, diep, diep in de darmen van de draak. Eigenlijk, Eris komt naar boven en gaat door de draak. Ik deed een volledige video over Eris vierkant Pluto. Het is eigenlijk te koop op mijn website. Ik deed het voor the online top over astrology rising. Dus, maar dit samen van 10 augustus tot het einde van september. Dit zijn 6 weken van deze energie van Lilith. En laten we eens kijken naar Lilith. Misschien plaats ik wat foto's van Lilith. Zij was de eerste vrouw van Adam die niet onder hem wilde liggen. En ging weg uit de Tuin van Eden. En dan werd Adam eenzaam. Ik maak dit verhaal echt super kort. Dus hij vroeg naar Eva. Om haar te maken vanuit zijn rib.

Een beetje meer gelijksoortig. Lilith is een aloude, ze komt van Sumeris. Ze was in de Inanna een dienstmaagd. Maar wat we hebben is deze situatie waar dit niet het einde van het verhaal is. Want, ik zal je deze foto's laten zien van in de Renaissance. Van al deze schilderijen dat Lilith de slang is. Zij is de slangenenergie. En ze spraken over haar. In de Hebreeuwse tradities trouwde ze met Satan. Ze trouwde met de duivel. En ze droegen amuletten om haar weg te houden. En zij was deze hele donkere energie. Ze toonden het hoofd van de slang. En de slang bood de appel aan Eva. Dit is de appel van de Levensboom. Dat Eva Adam verleidde met de appel te geven aan Adam. En dan aten ze allebei van de appel. En ze werden uit het paradijs gezet. De Tuin van Eden. Dus we kunnen zien dat Lilith ook iets gemeenschappelijk heeft met Eris. Die de Godin van onenigheid is, Eris zuster. Die vroeger door de slagvelden liep nadat het slagveld was gedaan. En nam grote vreugde in de bloederige lichamen uitgestrooid rondom haar. Dit is de donkere vrouwelijke Kali energie. En we kijken naar deze donkere energie en we hebben dit allemaal. We hebben allemaal Eris ergens. We hebben allemaal Lilith ergens. Ik heb eigenlijk Lilith precies op mijn Descendant. Oppositie mijn Venus-Pluto. Dus het is... zij kan een enorme machtige kracht zijn. Ook al is ze geen fysieke planeet. Ik wil er niet te diep op ingaan. Ik heb andere video's waar ik inga op Lilith en ik...! Dit is gewoon een Pele rapport. Al wat ik wil aantonen is dat Jeffrey Green sprak van het kwade als een bewuste energie, als een bewustzijnsentiteit dat het menselijke bewustzijn wil vernietigen. Dus er is rotsbewustzijn. Plantenbewustzijn. Dierlijk bewustzijn. Sterren bewustzijn. Engelen bewustzijn. Wat dan ook. Er zijn alle soorten. Menselijk bewustzijn is gewoon 1 soort van het bewustzijn. En het kwade is een kracht in het heelal dat van het menselijk bewustzijn vanaf wil. En natuurlijk wij gaan allemaal over... Wat is het galactisch centrum daarboven in Boogschutter? Zuiderlijke Maansknoop in Boogschutter gaat over de uitbreiding van het bewustzijn. Maar de Zuidknoop is K2. En in de Vedische tradities heeft K2 zijn eigen donkere energie. Het is de negatieve pool. De Noordknoop in Tweelingen is de positieve pool. Dus ik ga praten over deze polariteit die bezig is nu. Er is zoveel om over te praten. Ik deed net een Maanplanning.

Het staat op mijn blog op de pagina. En het staat op Facebook. En op Instagram en zo. En deze Maanplanning gaat dieper in op het Sabian symbool voor de graad van die Noordknoop. Het heeft te maken met faillissementen. En faillissementen leiden naar een vrijheid naar een nieuw begin. Dus dit gaat door een verlies, een loslaten. En dit is voor mij, wat is er nu juist aan de hand? Het is dat deze uitdaging, laten we eens kijken naar die donkere energie. Deze kwaadaardige energie. We kunnen ernaar kijken. Ik probeer je er een beeld van te geven. Ik ga rond dit kwaad. Want dit kwaad is ook vertegenwoordigt in mannen. En ik wil dat betrekken. Je hebt het eerder gezien. Rudolf Steiner beeldhouwwerk. Het gaat over 3 keer de grootte van een mens. Het is gigantisch. En aan de ene kant heeft hij Arumin. Gehurkt naar beneden hieronder. Arumin is een God vanuit de tijd Zarathustra. Maar Arumin is hard, koud, beredeneerd, meedogenloos. Zoals droog ijs. Je weet wel hoe het koude samentrekt. Samentrekt. Samentrekt. En dit is zoals computerbewustzijn. En het is ijskoud. En het is gewoon zoals, het kan meedogenloos zijn. En hard. En dat is gewoon zoals het zal zijn. De beurzen zakken. En je hebt geen werk. En dat is gewoon... het is wat het is. Het is zeer bewapenend. Er is gewoon een...! En boven aan de buitenkant, aan de andere kant is Lucifer. Lucifer is meer, we kunnen zeggen een man van ijzer. Zou zelfs een beetje een mannelijk soort energie kunnen zijn. Lucifer zou meer van het vrouwelijk kunnen zijn. Waterig, warm, heet. Sappig. Lustig. Wellustig. Dromerig. Wil ons wegtrekken uit, uit en weg. Door drugs, alcohol, seks. Verslavingen of wat dan ook. Dus Lucifer trekt aan ons om te excarneren! En laat los! En Arumin trekt ons naar beneden in het steeds strakker en strakker worden. En raketten en Elon Musk. En 5G internet van dingen en...! En hier zijn we. Wij zijn representatief voor de mensheid. Wij zitten in het midden van dit. En we houden deze krachten op afstand. We gaan niet te ver naar beide extremen. We zouden kunnen zeggen dat er misschien 2 duivels zijn. Lucifer en Arumin. Het gaat te ver naar links. Of te ver naar rechts. Of te ver in het donker. Of te ver in het licht. Of te ver in het positieve. Of te ver in het negatieve. We kunnen kijken naar de balans van de energieën. In het midden is waar we vinden...! Ik zeg in het midden van je geboortehoroscoop. Ik denk dat het zoals een Zwart Gat is naar de Hemelvaart. Dus als je al de assen balanceert. Balanceer alle polariteiten. Dan stijgt je. Maar nu, zoals ik zeg in de mantra vandaag, we zijn in het midden van dit. Maar er wordt aan ons getrokken. We hebben sterke extremen die bezig zijn. Het is gewoon en het is echt het omhoog brengen van onze diepste donkere energie. De mensen die willen dat je een masker draagt, willen echt dat je een masker draagt. En ze zijn diep emotioneel en ernstig betrokken hierin. En de mensen die niet willen dat je een masker draagt, willen niet dat je een masker draagt. En ze zijn diep emotioneel en ernstig betrokken hierin. En The Black lives matter willen echt hebben dat de politie afdelingen vrijgegeven worden. En aan de andere kant zijn ze zoals; nee we moeten de strijd aanbinden. En de federale troepen sturen. Ik bedoel het is gewoon zoals...! Immigratie. Oh laat ze... open de deuren. Het is het vrijheidsbeeld. Welkom bij de armen en de hongerige. En bouw een muur en stop de... Ik bedoel je zou kunnen... ik zou kunnen doorgaan. Het gaat ook naar binnen, zelfs binnenin ons. Wat wil ik? Waar sta ik? Het lijkt wel of de wereld druk uitoefent op ieder van ons om helderheid te krijgen. Om helderheid te krijgen van wie wij zijn. Op wat we geloven. Zuidknoop van de Maan conjunct het galactische centrum. Boogschutter zijn overtuigingen. Religiën. En het kan fundamentalisme zijn. Het kan radicaal zijn. Racist of communist. Of kapitalist. Dit zijn overtuigingen. Socialisme. Nou dit zijn gewoon overtuigingen en hoe. We zouden de samenleving moeten structureren. En de samenleving kan een externalisatie zijn van ons eigen ego. Hoe we onszelf structureren.

Volgens onze prioriteiten. Volgens wat belangrijk is. Voor ons. En wat we kunnen zeggen is en wat Jeffrey altijd zei is dat onze waarden veranderen. Als onze zielsbehoefte verandert. En we kunnen deze overtuiging hebben voor het leven. We kunnen geboren worden in een gelijkaardige overtuiging van 5 levens. We kunnen Boeddhisten zijn voor 5 levens. Want we

ziel evolutionair lessen leren via het Boeddhisme. En dan komen we terug. We komen terug en zijn helemaal in de ban van de Azteken, Maya's. Inheemse Amazon. En dan doen we 5 levens. Als we kunnen komen naar boven, buiten, verder. En dit is waar, zelfs in de... en als je heel goed kijkt naar de vertegenwoordiger van de mens. Omhoog, omhoog, omhoog daar is humor. Humor. Dit is het kleine hoofd met 2 kleine vleugels die eruit komen. En Tweelingen, de Noorknoop van de Maan, is de bedrieger. Het is een luchtteken. De bedrieger. De zilveren tong duivel. De Coyote. Dit is hoe je humor hebt. Humor. Je moet objectiviteit hebben. De luchttekens zijn gekend voor hun objectiviteit. Ik stap eruit en ik kijk er naar. En wat is humor nog? De extremen. Als het daarbuiten komt wordt het zo belachelijk. Het wordt zo, uiteraard, niet logisch. Het wordt humoristisch. Er is dit uittrekken. Dat ons kan assisteren door deze tijdsperiode. Maar het moet opnieuw gebalanceerd worden. En dat is waar de mantra van deze week ook in komt. En dus wil ik ook dan kijken naar deze Noordelijke Maansknoop in Tweelingen. Want Tweelingen heeft te maken met communicatie. Mercurius gaat Maagd binnen nu. Wil zuiveren en verduidelijken. En wat we hier hebben is sociale media. Tweelingen. Noordelijke Maansknoop voor de volgende, ik weet het niet, 15 maanden. Deze Noordelijke Maansknoop is aan het reizen door Tweelingen. En sociale media is nu de nieuwe rechtszaal. Het is de redactiekamer. Het is waar het gebeurt. Met de lockdown, Covid of wat dan ook. Mensen zitten voor hun scherm. Ze zitten op hun media's. Ze posten dit, hebben commentaar op dat. Dit wordt echt heel groot. En deze knoop in Tweelingen is roept echt. En wat er gebeurt is dat de Zuidknoop al onze vroegere overtuigingen eruit haalt. En dit is een tijd waar de leerkrachten, Zuidknoop en Boogschutter, leerlingen moeten worden. Tweelingen. Heel interessant. Dus je mag denken dat je alles weet over dit of iets anders. Maar raad eens, er is meer in het leven. Er is meer voor jou. Er is meer aan de waarheid dan wat je wist. Of van wat je dacht dat je wist of had. In je kleine hoek van de waarheid. Dus dit is echt een tijd van openen. Van kijken. Van verdiepen. Verdieping en deze humor die ons eruit haalt. Ik heb het over de wortels in de mantra vandaag. De noodzaak om naar binnen te gaan. En wat dit is voor mij, is ons uit de horizontale lijn trekken. Sociale. Leeuw-Schorpioen. Wat zijn andere mensen die denken, doen, schrijven, reageren, posten... en wat is populair. En wat is de mode. En wat is de stemming en de politiek. In het verticale. Dit is een tijd, laten we dat niet vergeten. De Noordknoop van Pluto, Saturnus en Jupiter in Kreeft. Venus komt door Kreeft. Komt in oppositie met het grote de grote jongens daar boven. Komt in vierkant met de dames hier. En dus hebben we dit drama dat bezig is. Deze situatie die bezig is.

En het is tijd voor ons om te kijken naar Steenbok. Saturnus-Pluto patriarchaat. Externe autoriteiten. De wetten. De structuren. De regels. De ethiek. De integriteit. De moraal die bestond voor een bepaalde tijdperiode wordt zeker gebombardeerd. Het wordt zeker in vraag gesteld. De MeTo. De Black Lives Matter. Er is deze volledige energie van de opkomende vrouwelijkheid. En deze opkomende vrouwelijkheid wil ons naar beneden trekken. En wil vernietigen en zich ontdoen van deze oude beperkingen. En toch is het soort van een nieuw iets. Het is een soort van iets nieuw. Ram is nieuw. Mars heerst over Ram is nieuw. Laten we iets nieuw proberen. Voor mij voelt het heel erg zoals een 3-jarige die net een geladen pistool vond. Het is een nieuw gevonden macht. Deze donkere vrouwelijke energie en opnieuw dit zijn mannen en vrouwen. Het is niet specifieke een geslacht. We hebben allemaal beide van deze. Alle mannen en vrouwen hebben een donkere vrouwelijke. Alle vrouwen hebben een donkere mannelijke. Het ding over het donkere mannelijke is, het is duidelijk. Het is duidelijk. De soldaat gaat binnen en veegt het dorp weg. Of Attila de Hun komt binnen verkracht en verwoest en plundert. Het mannelijke, donkere mannelijke is als een stok. Het is dof. Duidelijk. Holbewoner. Het donker vrouwelijke heeft te maken met de donkere emoties van wraak. Van jaloezie. Van afgunst. Dingen naar boven brengen van het verleden. Baggeren van de modder. Zoals het manipuleren van de emoties en de ideeën. Dit

is veel complexer op veel verschillende manieren. Hercules was de mannelijke held. Zijn favoriete wapen was de stok. Maar nu, dus deze vrouwelijke energie heeft een nieuwe manier gevonden om de ander te vernietigen. Om de autoriteiten te vernietigen. Door naar boven brengen en het verspreiden van lasterlijke laster. Door gebruik te maken van publieke sociale media. Om dit eruit te slaan en dat erin te brengen. Ik ga posten, het is een reis. De paus. De paus hield deze lezing. Louder liet me het zien. De paus hield een lezing en hij sprak over de 4 nare dingen van een journalist. Ik ben vergeten wat ze alle 4 waren. Eén van hen is laster. Waar je geen onderzoek doet en je gewoon geruchten uit. En je doet mensen ermee pijn. Een andere is smaad. Waarbij je dingen uit het verleden naar boven sleept en iemand belastert die bekend is. De andere is coprofilie. Coprofilie. Dit is een woord waar de paus het over heeft. Het zijn eigenlijk stronteters. Dat is het letterlijk. 'Filia' is ik vind het leuk. En 'copra' is stront. Het is zoals geïntrigeerd worden door, gestimuleerd worden door. In de ban zijn, ingaan op de mysteries van vampiers. En horrorfilms. En gewoon je voeden met het donkere. Voeden aan de shit. Voeden aan wat is vuil en smerig. En er is een zeker vreugde die kan worden genoten door deze donkere donkere energie. Het is heel... en dus wanneer we dingen posten. En dingen zeggen. Met deze Noordknoop in Tweelingen is het heel belangrijk voor ons om deze dingen in gedachte te houden. Het wordt erg discriminerend over wat we zeggen. Wat we schrijven. Wat we spreken. Dit is een tijd waarin we mondproblemen kunnen hebben. Tandpijn. Tandvleesproblemen. Kwesties rond onze keel. En wanneer we deze soorten van energieën hebben die bezig zijn. Je hebt kwestie zoals een koortsblaasje of wat dan ook dan moet je kijken! Kijk naar wat je binnen brengt. En kijk naar wat je naar buiten brengt. We worden hier echt aan herinnerd. Op veel verschillende niveaus. Op veel verschillende manieren. Dat niet alleen wat we geloven. Maar onze overtuigingen worden vertaald in onze communicatie. En wie we lezen. Waar we naar luisteren. Waar we ons aan voeden. Waar voed jij je aan? Word je wakker met de krantenkoppen van de laatste rampen? Ik herinner me ze. Iemand deed een studie en ze zeiden dat 80 % van de mensen in een luchthaven keken naar vliegtuigen die landden en opstegen. Ons onbewustzijn of onderbewustzijn hoopt op een crash. Dus dit is de Eris energie die ver weg is maar het is ook heel diep vanbinnen. En ik voel alsof onze wortels naar beneden gaan. Lager en lager en lager. Als deel van ons evolutionair proces. En we kunnen misschien de mineralen en het water baggeren of opzuigen. Maar ook misschien is er ook verontreiniging die we opzuigen. Dus het is belangrijk om echt naar beneden te gaan in dit...dit is waarom...Schorpioen is ook therapie. Therapie. Dit is gewoon een geweldige tijd voor therapie. Om onszelf te leren kennen. Wat ons echt drijft. Waar we ons echt aan voeden. Waar we echt naar uitkijken. Om dat echt gewoon bewust te houden deze dagen. Ik denk dat de tijd gekomen is. Ik moet hier weggan. En het ding is, ik kwam naar hier en stak mijn pen in mijn zak van mijn zwemgoed. En dan veranderde ik van zwemgoed. Dus ik heb geen pen. Ik schreef de mantra niet op. En het wordt iets zoals oké.

Ik sta in het midden tussen rechts en links. Naar één van beide uitersten getrokken worden. Het is mijn taak om mijn wortels uit te breiden en nesten te bouwen in mijn takken voor dromen. Het is zoals niet te verloren te geraken in het linkse of het rechtse. Tot dit of tot dat. Het sociale of wat dan ook. Landschap. Maar het horizontale heeft te maken met geografie. Het verticale heeft te maken met het verleden. Dus misschien, in plaats van al de relaties en het huidige landschap. Dit is een tijd van lockdown. Een tijd van quarantaine. Een tijd om naar binnen te gaan. En misschien zien we een paar dingen over onszelf waar we niet van houden. Misschien schamen we ons daarover. Omgaan met onze eigen schaduw. Onze eigen donkere kant. In plaats van al onze shit op iedereen te projecteren. En jij bent slecht en jij bent slecht en jij bent slecht. Raad eens! We zijn allemaal slecht. Als jij perfect was, laten we eerlijk zijn, dan zou je hier niet zijn. Dus ja, wat is het? Hij die zonder zonde is,

werpt de eerste steen. Ik deed dit artikel in het seminarie toen ik op de middelbare school zat. Ik heb een grote lange papier gemaakt en dat was het belangrijkste deel ervan. En de andere was, als je het blok uit het oog van je broer wilt trekken, nee. Als je de splinter uit het oog van je broer wilt trekken, neem van de boomstam uit je eigen oog. Dit is een hele goede tijd. En dit is Ram. Je weet wel het is ik, mij, mijn. Kijk naar mijn shit. En net zoals echt...! Maagd. De Zon gaat in Maagd de komende maand. Het is zuiveren. Dit is een hele goede tijd voor het reinigen van cholesterol. Lever reiniging. Nieren reinigen. Doe gewoon de ene reiniging na de andere. En doe een mentale reiniging. Doe een psychische reiniging. Doe een ceremonie. Dit is zoals...! Zoals de shit die naar boven komt die je moet laten gaan. Komt er meer naar boven, dan moet je het laten gaan. Komt er meer naar boven, dan moet je het laten gaan. Je moet het loslaten. Ik ga jou laten gaan. Laat me kijken of ik de mantra kan herinneren. Nog één keer. Iets over ik sta in het midden tussen rechts en links. Naar één van beide uitersten getrokken worden. Het is mijn taak om mijn wortels uit te breiden en nesten te bouwen in mijn takken voor dromen. Dat jij je dromen mag houden en Lucifer en Arumin op afstand houdt. Namasté. Aloha. Zoveel liefde.