

Pele-Rapport voor de week van 6 juni 2018

Hallo, dit is Kaypacha met het wekelijkse Pele rapport van 6 juni 2018. De Maan staat in Vissen. En we hebben een perfecte... gisteren was een perfecte Zon conjunct Mercurius, maar Mercurius verschuilt zich achter die Zon in een directe lijn van Mercurius, Zon en de aarde. Een zeer krachtige tijd en het staat vierkant met Neptunus en de Maan. De Maan staat daar in Vissen en morgen moet je klaar zijn voor een wild weekend, want morgen gaat de Maan naar Ram. Ze staat conjunct met Cheiron en gedurende het weekend vierkant Saturnus, op zaterdag vierkant Pluto, zwarte maan Lillith, Venus. Zondag komt ze samen met Uranus, vierkant Mars... ik bedoel maar. Oh mijn God, het gaat een wilde rit worden, in het bijzonder omdat de grotere invloed over het algemeen is dat Mars conjunct staat met de zuidelijke maansknoop en dat duurt de hele week. En het is de eerste van drie conjuncties want Mars gaat retrograde lopen.

Dit is onderdeel van een nogal wilde zomer die bezig is. En ik ga daar nog veel meer over vertellen, maar die exacte conjunctie is morgen.

En morgen is Venus exact in oppositie met de zwarte maan Lillith, dus we hebben te maken met een heleboel aspecten hier dit weekend.

Zondag gaat de Maan naar Stier en zoals ik al zei komt deze conjunct met Uranus en komt zondag driehoek te staan met Saturnus. En dinsdag gaat Mercurius naar Kreeft. Ik kan je vertellen dat Mercurius zo'n twee tot drie graden per dag doorloopt, ik bedoel dat is wow!

Het is een superkrachtige tijd, de Zon-Mercurius conjunctie, ze reizen samen op, en dat is zeker een zeer krachtige tijd.

Als je het Pele-rapport al langere tijd volgt, dan zul je je wellicht herinneren dat ik hier eerder ben geweest. Dit is de 'No Hands-brug' over de Amerikaanse rivier hier in Auburn, Californië.

Kijk eens naar een beeld van dit water, ik weet niet of je het kunt zien. Hoe mooi, schoon en helder dat is. Ik ga hier gewoon even zitten en ga eventjes kijken naar de rivierstroom. Ik ga op zoek naar een plek om te zitten en in de camera te kijken en wat meer te vertellen.

Okee, waar wil ik vandaag beginnen. Ik zal je wat zeggen, dit zou een Pele-rapport kunnen worden van een uur lang. Er gebeurt zoveel, en ik ben er zeker van dat je het voelt, dit is een intense tijd.

Als je gebruik maakt van de orbs... Mars komt in conjunctie met de zuidelijke maansknoop en staat nog steeds vierkant Uranus in de eerste graden van Stier, maar hij staat ook vierkant Jupiter in het midden van Schorpioen.

Dus ook al staan Uranus en Jupiter technisch gezien niet in oppositie, als ze beiden vierkant staan met Mars dan is het echt... en deze zomer zal werkelijk zó transformatief zijn, zo explosief, zo krachtig, dat... er is veel te vertellen.

Ik deed gisteren een webinar met de astrologie groep, en ik zal een maand lang een cursus geven die op 12 juni begint met hen. Ik zal een link in de aantekeningen zetten voor als je daaraan mee wilt doen. En ik ben ook iets aan het plannen wat we 'de zomer van de liefde' noemen, een cursus, met het droomteam van de New Paradigm Astrology, Maurice Fernandez, en Sol, en Tim en Christina, en Ari... we komen allemaal samen. En Jules (Julija) vanuit Australia, en we zullen het allemaal hebben over verschillende aspecten en elementen van deze hele dynamiek die gaande is. Venus komt in oppositie met Mars en de eclipsen; we hebben met drie eclipsen te maken in juli en het is gewoon... help, hou je hoed vast. Dit is nog maar het begin.

En hoe begint het? Hoe gaat het begin van start? Het is al begonnen zoals je kunt voelen. Mars ging een paar weken geleden naar Waterman en kwam vierkant met Uranus, en de vulkanen begonnen uit te barsten.

Zoals de mantra voor deze week, net als de Kundalini die oprijst.

Wat is Mars? Mars is die vuurdynamiek, het mannelijke principe, die wil uitspuwen.

En dus kunnen we allemaal zo zijn, en zeker als we op de conjunctie met de zuidelijke maansknoop aflopen... we moeten de zuidelijke maansknoop bespreken, want de Maan heeft te maken met het onderbewuste.

En de zuidelijke maansknoop volgens de vedische astrologie zoals die daarnaar kijkt is een soort van kwaad, het is duister, het is de onderbewuste oncontroleerbare conditionering. Patronen vormend, karma van het verleden, en hoe we mogelijk onze mannelijke energie hebben gebruikt, of misbruikt en niet

bewust zijn van... en de seksuele kracht of eigenbelang niet bewust in een richting hebben gestuurd. Dit heeft alles te maken met hebzucht en geld en ik-mij-mijn en dat is gewoon... oh man en als het vierkant staat met Uranus en we hebben de Zon en Mercurius conjunctie. Mercurius en Uranus hebben beiden van doen met het zenuwstelsel, dus het is alsof we de op een koord lopen. Ik moet denken aan de koorddansers die op dat koord lopen, op dit moment. En dat lijkt op de snaar van een viool of een gitaar, het is slechts één aanslag op zo'n snaar door de schepper en we liggen er vanaf. In de rivier. Oh help.

Hoe reflecteert dat persoonlijk en individueel naar ons. Je moet dan eigenlijk kijken waar het valt in jouw geboortehoroscoop. Je bent je eigen beste astroloog want jij kunt daarin kijken en deze energie persoonlijk omzetten, maar ik geef er een algemene beschouwing over, over het mannelijke en het vrouwelijke. Want Venus is nu zeer krachtig, want ze staat in Kreeft. En Kreeft wil een emotionele verbinding en verzorgen... en... en echte een band kweken, een soort moeder-kind energie, we willen verzorgd worden, emotioneel, in water. En tegelijkertijd hebben we Mars in Waterman en Kreeft naar Waterman is een quinconce-aspect. 150 graden en dat is geen prettig aspect. Het heeft te maken met aanpassing. We zijn echt het mannelijke en het vrouwelijke aan het aanpassen. Zoals ik al zei, we hebben Venus in oppositie met Lillith, dus we kunnen dat echt bewust gaan zien, want dat is waar Waterman alles mee te maken heeft. De zuidknoop in Waterman, Mars in Waterman, betekent weggaan uit onze conditionering, ons verleden, de norm, de conventie om onszelf echt te observeren vanuit onze eigen innerlijke getuige, vanuit ons derde oog.

Wat ben ik nu eigenlijk aan het doen?

En zoals ik al zei, het heeft zoveel te maken met de juiste manier van omgaan met seksualiteit.

Mars is die seksuele kracht.

En ten eerste wil de mannelijke kracht vrijheid, onafhankelijkheid, om in stille heldere open ruimte te zijn, we zijn allemaal mannelijk en vrouwelijk, we hebben allemaal dat deel in ons dat gewoon vrij wil zijn.

Ik wil gewoon vrij zijn. En als het niet voor de vrouw was... dat zou niet kunnen want de vrouw wil verbinding. Venus is de heerser van Weegschaal, partnerschap, relatie, verbinding en vereniging.

Dus we hebben die tegenstellingen die altijd samen aan het werk zijn, maar op dit moment staat Mars in het spotlicht. Mars is sterk en Waterman gaat over rebelleren en revolutie. En de toekomst. En lanceren naar de ruimte, of gewoon op het internet zitten en achter het scherm en gewoon, weet je... de wereld in. Niets persoonlijks, laten we niet te persoonlijk worden. Waterman gaat niet bepaald over persoonlijke energie, het gaat veel meer over het collectieve bewustzijn.

Dus wanneer we te maken hebben met de energie van Mars conjunct de zuidelijke maansknoop, krijgen we allemaal te maken.. en dit gaat de hele zomer door, wat is het juiste en onjuiste gebruik ervan. We kunnen er even naar kijken, ten eerste wil het mannelijke echt zichzelf voelen, de kracht voelen, de potentie voelen, want het wil penetreren (doordringen). Het wil de controle hebben, het wil echt bergen verzetten, spreid de benen, wat er ook voor nodig is. Het is de fallische kracht die wil binnendringen in deze fysieke wereld.

Dus we kunnen stellen dat, wanneer dat te ver gaat of te extreem wordt, en Waterman is het teken van het extreme, en dan kan het de 'vrouw' grijpen en er dan vandoor gaan. Binnendringen en weer verlaten. Een soort komen en gaan. Gewoon gebruiken, objectiveren als iets fysieks want het gaat om de fysieke vereniging en de fysieke manifestatie en het is dan gewoon...

En dit kan echt veel pijn veroorzaken. Veel lijden, veel leed, veel breuken in relaties en dat soort dingen.

We kunnen kijken naar het verkeerd gebruik van het vrouwelijke. En die vrouwelijke energie is 'ik ken jou, ik weet wat jij wil, ik weet dat het mannelijke verbinding nodig heeft. Anders is het een asteroïde, of een satelliet in de ruimte, en zeker met Waterman die vervreemd is, geïsoleerd, eenzaam, niet verbonden, dus de man zoekt verbinding met het fysieke.

En de vrouw heeft deze voeding, heeft die levenskracht, heeft dat waterige element, heeft het aarde element; Venus is de heerser van Stier.

Die heeft die verleidelijke energie en die kan worden aangewend, en dit is als Kali maar ook Shiva. We kijken nu gewoon naar de levenskracht, de Kundalini kracht. Dat komt uiteindelijk van Pluto vandaan, en Pluto is de heerser van Schorpioen. En Jupiter en Schorpioen, de grote levenskracht momenteel en die kan creëren of vernietigen.

En we worden echt steeds bewuster en tot meer in staat en het gaat ook nodig zijn om verantwoordelijker te worden van wat we creëren en wat we vernietigen. En we kunnen elkaar vernietigen of we kunnen ons verenigen en samen creëren, want de 'vrouw' is gewond geraakt zoals we weten, door het patriarchaat, en als ze zich verlaten of gebruikt voelt of niet gerespecteerd, kan ze echt verschijnen in haar Kali-vorm, en de ballen afsnijden van de man, nietwaar?

Vernedert dat mannelijke, maakt gebruik van die energie om dat te vernietigen, in plaats van te creëren.

We moeten echt fundamenteel gaan inzien dat het om baby's gaat. Het gaat om het samen creëren. Dit is een super sterke levenskracht waar we het over hebben. Het gaat niet alleen om feestjes en dagelijkse verbinding en zo.

Het gaat erom dat wanneer we volwassen worden en groeien, dat er meer bewustzijn komt en met bewustzijn komt verantwoordelijkheid, en dat is echt 'wow!'

Dus het komt allemaal nu naar de voorgrond, want Mars staat op die zuidelijke maansknoop en dat brengt al onze vorige levens naar boven. De knopen hebben te maken met de activiteiten uit het onze vorige levens, dat is het karma die we meebrengen en waar we hier mee te maken hebben. Dus we krijgen allemaal een bord voorgeschoteld, oh kijk hier eens naar. Kijk eens waar je uit je integriteit bent, kijk waar je integer bent, kijk waar je kracht ligt, kijk eens waar je misbruik maakt, kijk eens waar je boos bent, kijk eens naar... dus we kunnen echt die borden overladen hebben en als het ware overkoken. En dat is waar de mantra van deze week over gaat.

Ik voel dat de energie op komt zetten

als een vulkaan zou ik kunnen uitbarsten

Maar het is mijn taak als een bewust liefhebbend persoon

om te helen, en niet degenen die ik ken pijn te doen

Zoals ik al zei, dit kan zeer destructief zijn of het kan heel creatief zijn en ik zeg je dat het belangrijke wat nu gaande is, is de Zon conjunct Mercurius die door Tweelingen gaan volgende week. We gaan te maken krijgen met een nieuwe Maan in Tweelingen en dit heeft alles te maken met bewuste (Mercurius) communicatie in Tweelingen. De tendens kan—zoals ik al zei— abrupt zijn, opeens nieuw. dat je impulsief in een nieuwe relatie stapt, nieuwe voorwaarden en situaties, om je te bevrijden en uit te barsten, zo van 'ik kan die innerlijke spanningen niet meer aan, ik moet gewoon...' en daar kun je onbewust naar toe gaan, of... het kan ook gebeuren dat je vertrekt, de boel verlaat, excarneert. Dit is té pijnlijk, te drassig, te zacht, te chaotisch. Het onbewust is chaos, het is gekte. De zuidelijke maansknoop heeft te maken met die maanachtige krachten en die zijn als ons innerlijke kind dat woedeaanvallen krijgt en herinneringen aan verlatenheid en verwonding, en we kunnen dan 're-ageren'. Mars reageert ook, en handelt niet alleen maar.

Dus er kan ook een tendens zijn van 'als ik pijn geleden heb, gewond, verlaten ben en dit soort problemen heb, dan kan ik wraak nemen en kwaad worden en ongelooflijk destructief zijn en veel mensen pijn doen.

Dit is een tijd waarin niet alleen vulkanen actief zijn. Ik hoorde dat de vulkaan in Guatemala veertig mensen heeft weggevaagd, en deze is heel anders, heel anders dan Pele in Hawaï. Die bubbelt een eind weg en de mensen hebben tijd om te vertrekken, maar in Guatemala kwamen er lavastromen naar beneden van 100 mijl per uur. Ze raasden van die berg af.

En we kunnen gaan zien dat wanneer Uranus meer door Stier gaat, dat de hele ring van vuur ineens gaat oplichten. We kijken naar moeder aarde die werkelijk tegen ons praat en dat is een afspiegeling. Zij is een afspiegeling van ons menselijke bewustzijn. We zijn verbonden. Met Gaia.

Vind het leuk of niet, bewust of niet, wij creëren deze planeten en sterren als spiegels en Gaia is een grote spiegel.

Deze lava moet naar buiten komen, deze primaire, primaire, primaire energie wordt onbewust gedreven en dat is...

We zijn momenteel volwassen genoeg als menselijke soort, als ras.

En we moeten met deze energie omgaan op een bewustere manier dan we ooit in het verre verleden hebben gedaan.

Dus aan de ene kant is het heel erg mooi. Het is prachtig dat we door dat geboorteproses gaan, en op weg zijn naar een nieuw tijdperk.

En dat heeft betrekking op een groot bewustzijn en het heeft betrekking op een grote hoeveelheid controle. En veel zelfdiscipline.

Het is prachtig dat we Pluto en Saturnus hierboven in Steenbok hebben.

Zo van 'houd dit schip hier vast', zodat we niet exploderen of vertrekken of dat we als ruimteschepen vertrekken naar de maan.

Dus we worden op dit moment geankerd en Venus in Kreeft is echt heel mooi en heel zacht en het wil graag dat dit genezingsproces plaatsvindt, want dit is waar de noordelijke maansknoop waar we onze eclipsen hebben... De Zon komt in Leeuw en zoals ik al eerder zei, Venus gaat naar Leeuw begin volgende week, dus dit is echt... Leeuw is een vuurteken dus ik zie het eerst nog wat opwarmen voordat het afkoelt, maar...

Linksom of rechtsom... We kunnen ook even kijken naar, zoals ik al zei, ik kan hier eeuwig over doorgaan, naar de diverse stadia van het leven, de verschillende leeftijden waar we ons bevinden; het is heel anders voor tieners dan voor mensen die in hun twintiger jaren zijn, in de 30er jaren, de 40er jaren, in de 50er en in de 60er jaren. We hebben allemaal te stellen en we hebben een verschillend bewustzijn en vooral na de terugkeer van Saturnus, in het bijzonder na de midlife crisis rond je 42^e zijn er van die bijzondere tijden. Er zijn natuurlijke ritmen in het natuurlijke evolutionaire proces. In het verouderingsproces van de mens.

Dus er is een tijd om wild en rebels te zijn en open, en dan komt er een tijd dat je dat inziet en misschien tegen jezelf gaat opstaan. Mars loopt retrograde van 25 juni tot 27 augustus, dat betekent rebellie tegen mijzelf.

Zo van 'ik zie wat ik heb gedaan, ik zie waar ik ben geweest. Ik zie waar ik onbewust van ben geweest en ik ga –in plaats van vrij te breken en uit dit of dat, of die relatie te breken of zakelijke relatie, de zaak of wat dan ook... Familie. Ik ga opstaan tegen dat patroon, die conditionering, dat onbewuste dierlijke instinct,

die woede. Dus het is echt een krachtige zomer van groei en evolutie. Ik hoop dat je je aansluit bij mij, new paradigm astrology, het droomteam, de astrologie-groep. Astrologie is zo verdomd geweldig!

Je moet je erin verdiepen, man!

Dit is de renaissance van de astrologie, want Waterman is heerser van de astrologie, Mars loopt door Waterman, en het is gewoon... Astrologie brengt zoveel helderheid, objectief begrip, het is de getuige, die observeert, het is gewoon 'ga ervoor!'

De wereld heeft meer astrologen nodig en dat zou jij kunnen zijn.

Ik deed even een stukje reclame deze week, voor de astrologie. Oh help!

Dus... dit is genoeg. Er komt nog meer, want het gaat altijd maar door. Het gaat altijd maar door, weet je.

Nog één keer:

Ik voel dat de energie op komt zetten

als een vulkaan zou ik kunnen uitbarsten

Maar het is mijn taak als een bewust liefhebbend persoon

om te helen, en niet degenen die ik ken pijn te doen

Wees lief voor jezelf, wees lief voor de ander, je intieme partners in het bijzonder en je vrienden en zakenrelaties, (Waterman). Wees gewoon lief voor elkaar.

Namasté, aloha, heel veel liefde!