

## Kaypacha: Pele-rapport van 9 mei 2018

Hallo, dit is Kaypacha met het wekelijkse Pele-rapport. En ik ben in Berlijn, wat de groenste stad is die ik ooit heb gezien. Dit is geweldig!

Dit rapport is voor 9 mei 2018. Het is vandaag eigenlijk 8 mei, want ik ga morgen vertrekken, maar goed. De Maan vandaag staat nog steeds in Waterman, maar ze gaat morgen naar Vissen, woensdag. En ze blijft daar, ook donderdag nog, raakt Neptunus, komt driehoek met Jupiter, vierkant met Venus. De Maan in Vissen, heel mooi.

En vrijdag gaat ze naar Ram, want ze reist door en we hebben in feite een heel heftig weekend wat eraan zit te komen, mensen! Dat moet ik zeggen.

Het is Mercurius die samen opreist met Uranus in deze hele periode en hij komt zondag exact conjunct met Uranus te staan. En dan gaan ze beiden naar Stier.

Mercurius eerst, en dan dinsdag, Uranus die naar Stier gaat.

Maar niet alleen dat, Mars gaat tegelijkertijd een dag later naar Waterman. Dus deze hele week is het Mars die vierkant staat met Mercurius en Uranus, dat gebeurt tegelijkertijd, maar ook zwarte maan Lillith komt conjunct te staan met Pluto.

En zij loopt ongeveer een graad, nee, drie graden per maand. Dus we kunnen feitelijk stellen dat Lillith conjunct komt met Pluto gedurende de hele maand mei.

Het goede is, dat vrijdag de Zon die door Stier gaat, deze oppositie met Jupiter afrondt, dus we kunnen ons nu vrij goed voelen. De dingen zijn dinsdag, woensdag, donderdag goed; de Zon staat driehoek met Pluto, in oppositie met Jupiter, maar je kunt ook zien... ik begon dit met Pele, de godin van de vulkaan, die zeer sterk een 'Lillith', duistere donkere vrouwelijke figuur is. In mijn vroegere thuisgebied daar, op Big Island, mijn vrienden moesten evacueren, moeder aarde zelf is serieus aan het reageren. Pele is echt aan het reageren met deze zwarte maan Lillith in conjunct met Pluto.

En het maakt me wat nerveus met Uranus die door Stier gaat, ik zal het daar over hebben. Maar hier komen we aan bij de rivier. Zeker, en ik zal een goede plek gaan zoeken... oh, we hebben een nieuwe Maan. De nieuwe Maan staat op 24

graden en 36 minuten van Stier. En laat ik even een mooie plek zoeken om te gaan zitten. Er zijn hier wat boten rondom, en ik dacht eraan om er eentje te pakken. Ik zal een laatste beeld geven van de rivier hier. Laat me eens kijken, we hebben een paar eenden. Dit is niet alleen maar een astrologie-rapport, dit is veel meer. Ik kan misschien een van deze boten te pakken krijgen en dan doe ik de rest van dit rapport op één van die boten.

Dit is echt een ongelooflijk prachtige stad.

Veel mensen wonen op deze boten. En laat ik eens even kijken...

Ahoy maatjes! Kaypacha hier op de Spree rivier. Oh help, we hebben wat water nodig met al deze aarde.

We hebben de Zon in Stier, in oppositie met Jupiter en Schorpioen. Maar het belangrijkste waar ik mee wil beginnen en waar ik het echt over wil hebben is de afsluiting van deze cyclus die een maand duurde. We hadden die driekwart Maan een paar dagen geleden, en die sluit zich steeds meer door Waterman, door Vissen, door Ram om een nieuwe Maan te brengen, komende week in Stier. En die laatste nieuwe Maan, die nu aan het sluiten is en aan het afronden is, staat conjunct Uranus –onvoorspelbare boten komen er voorbij- dus het is de Zon, Maan, Uranus in Ram. En dat betekent bevrijding, uitbreken, breken met oude normen, opmerkelijke vulkanen die uitbarsten, nieuw beleid, opnieuw wakker worden binnen onze relaties en onze partnerschappen. En dit is een zeer noodzakelijke tijd. Het is prachtig om de Zon in Stier te hebben.

Stier gaat over het identificeren en ontdekken van nieuwe bronnen binnen in mijzelf. Meer zelfvoorzienend worden, meer in staat om te overleven. Mijn bronnen bij elkaar zoeken, mijn geld, mijn bezittingen, dit is een zeer krachtige tijd.

Daarom heeft deze mantra te maken met de boom, met de wortels die diep gaan. Het is nodig voor ons om onze wortels diep te zien gaan in deze dagen. Want er staan stevige winden; externe autoriteiten. Jupiter in Schorpioen is grote (Jupiter) krachten die buiten onze controle liggen.

En dat we uitbreiden, groeien en evolueren terwijl we daarmee moeten dealen of geconfronteerd worden of ons mee moeten verbinden, maar het gaat echt om onze relaties, en we moeten dealen met tegenslag... dan ontdekken en

ontwikkelen we –een noodzakelijk ontwikkelen- weet je; het roofdier helpt de prooi om te evolueren. Dus of je nu wordt achterna gezeten door lava of door de overheid, of er is economische stress of binnen je partnerschap, zoals je partner die eisend is of meer dingen van je wil, dit is echt een tijd 'Pluto conjunct Lillith', en Saturnus daarboven in Steenbok, waarin er veel spanningen zijn.

De druk om op te staan, om integer te zijn, om een autoriteit te zijn, om volwassen te zijn en op te groeien, en stevig.

En deze Uranus en dan ook nog Cheiron, gaan naar Ram.

En we willen ook nog uitbreken, dus hoe kunnen we uitbreken en onszelf bevrijden en in contact komen met onze eigen waarheid én... groeien en evolueren door intimiteit en partnerschap en relaterend aan de krachten die buiten onze controle liggen.

Het is alsof we heel veel te doen hebben, tegelijkertijd.

Dus er zijn veel gebieden waarop we echt vooruit kunnen gaan, en waarop we werkelijk enorme stappen kunnen zetten, in het manifesteren van ons volledige potentieel.

Of we kunnen overlopen worden, omver geworpen worden, of ons geslachtofferd voelen zodat we echt teruggaan naar een gebied waarin we voelen 'oh help, dit is te moeilijk, het is teveel, het gebeurt allemaal tegelijkertijd, ik ben niet sterk genoeg, of ik weet niet hoe ik voor mezelf moet opkomen. Dit is echt mooi aan Venus die door Tweelingen gaat, dat is communiceren over de relatie. Over mijn waarden, want Venus heerst over Stier en dat heeft veel te maken met mijn persoonlijke waarden. Dus dit is echt een goede tijd om duidelijk te zijn over wie ik ben, over waar ik heen wil, en over mijn relaties. Zijn mijn relaties voedend voor mij, en leiden ze mij, zijn ze voedzaam in de richting van de manifesteren van mijn opperste waarheid en mijn volledige potentieel?

Of, zijn mijn relaties een last, dagen ze mij uit waar ik het niet wil zien, of op wil staan voor mezelf, en mezelf te zijn, temidden van de oordelen, de controle of de eisen die aan me worden gesteld door de partners en de relaties?

Dus het is echt een tijd... ik weet het niet, ik weet niet waar ik daarbij aan moet denken, en ik wil toch Lillith de duistere vrouw noemen. Ook al is ze de zwarte

maan Lillith, maar het is echt de vrouwelijke periode. Het vrouwelijke is constant bezig het mannelijke in de gaten te houden om te zien of het mannelijke in waarheid is en op koers blijft. Zodat zij kan verzachten en openen en alles van zichzelf kan geven aan het verbond.

Dus, ik bedoel maar... ik zou het dit hele rapport over Uranus die naar Stier gaat hebben. Hé weet je wat, dit weekend gaat de New Paradigm Astrology community –het droomteam en ik- een week lang een intensive geven over Uranus die naar Stier gaat, en dat gaat volgende week gebeuren, en hij blijft daar zeven jaar lang. Zeer belangrijke grote transformaties, voor de bronnen van de aarde, moeder natuur, geld, valuta... Er zijn grote veranderingen aan de gang overal. Je kunt daarnaar kijken, het is gratis als je lid bent van de New Paradigm Astrology community.

En als je geen lid bent van de community, dan moet je dat nu gaan doen. Ja en het is goedkoop en het kost niet zoveel, ik zet een link onder de video in de aantekeningen voor als je lid wilt worden van de community.

Doe er je voordeel mee.

Maar laten we naar de mantra gaan voor deze week, als ik het me kan herinneren. Okee daar gaan we, klaar?

Wanneer ik te maken krijg met krachten buiten mijn controle  
moet ik mijn kracht van binnenuit aanspreken  
En zoals een hoge boom met diepe wortels,  
stevig blijven staan tegen de wind in.

Heb je 'm? Dit is die Zon in Stier in een mooie driehoek naar Pluto, Lillith, Mars en al die Steenbok-energie daar bovenin. Maar waar we mee te maken hebben is die Mars die naar Waterman gaat en vierkant komt met Mercurius en Uranus, die 'de wind van de verandering' creëren, dus het is meer zoiets als 'whow, hoe blijven we stevig staan tegen die wind der verandering in, zonder te breken, omver te vallen, maar in plaats daarvan gaan bloeien en bloesemen.

Dus ga ervoor, doe het, dit is de tijd. Wij zijn degenen waar we op gewacht hebben.

Nog een keertje:

Wanneer ik te maken krijg met krachten buiten mijn controle  
moet ik mijn kracht van binnenuit aanspreken  
En zoals een hoge boom met diepe wortels,  
stevig blijven staan tegen de wind in.

Ik weet niet of het moet zijn 'tegen de wind in', het is niet echt zo dat je tegen de wind in moet gaan. Wat denk je van 'ik beweeg prachtig mee met de wind'.  
Of ik sta 'gracieuus'..

Nou ja, kijk maar naar de mantra hieronder, misschien verander ik het nog wel voordat ik deze plaats.

Namasté, aloha, heel veel liefde.

